

# BÜLTEN

İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği Şubat 2004 Sayı 11  
Avda Bir Yayınlanır. Para İle Satılmaz. Üyelere Mahsustur.

## ☞ MERHABA ☜

*'İnsanların hesapları yaklaştı, fakat onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.'* (Enbiya 1)

Dünya artık hızla küçülmekte, neredeyse bir köy durumuna geldi diyebiliriz. Hızlı ulaşım kıtaları birbirine yaklaştığı gibi, hızlı haberleşme de ülkeler arasındaki mesafeleri neredeyse kaldırıyor. Ahizeyi elinize alıp numaraları çevirdiğinizde dünyanın bir ucundaki yakınınızın sesini anında duyuyorsunuz.

Televizyonunuzu açtığınızda adeta dünyayı evinizin içine taşıyorsunuz. Zevk, sefa, eğlence ile acı, ızdırıp, yoksulluk, savaş, ölüm hepsi birden evinizin içine dolabiliyor. İzleyicinin her ikisini de seçme imkanı olduğu halde her ikisinden de etkilenmemesi mümkün değil.

Kentleşme, yerleşik yaşam, doğadan kopuş ve insanların büyük çoğunluğunun işi ile evi arasında tükettiği ömründe, kendisine çok az seçenekler kalıyor. Daha doğrusu seçmesi için önünde en cazip seçenektir televizyonu.

Haberlerin doğru mu eğri mi olduğunu araştırmadan ancak televizyondan alacaktır. Hangi ülkelerin daha güçlü olduğunu, hangilerininse terörist veya yasa dışı örgütler olduğunu da. Yasa içi terörist ve örgüt olur mu diye belki de aklından hiç geçirmeden sunulanları kabullenecek, övülenlere ala, kötülenlere ise hiç araştırmadan 'tuu kaka' diyecek. **'Siz bir fasık haber getirdiğinde, araştırmadan hüküm vermeyin.'** Düsturunu bu hengame ve iş, ev, mutfak, tuvalet arasındaki koşuşturma esnasında unutmuştur bile. Ha unutmuş, ha unutturulmuş ikisi de aynı kapıya çıkıyor.

Hazır dizi dizi diziler varken ve orada insanı hem ağlatıp (!) hem güldürürken (kim kimden hamile kaldı, çocuğun babası acaba hangisiydi, DNA testinden sonra kesin sonuç belli olur) ....

İnananlara ilk emir 'OKU' olduğu halde okumaya zaman ayıramayan bir milletin hali nice olur acaba? Düşünmüyor musunuz diyen yüce bir dinin bir bireyi olacaksın ve düşünmek için 24 saatin birkaç saniyesini bile ayıramayacaksın. Sana sunulan her şeyi kabul edeceksin. İşte 'Emredensin efendim!'li bir yaşantı. Ve işte İlahi ikaz. **'İnsanların hesapları yaklaştı.'** Kim bu insanlar? Ben O insanların içinde miyim, değil miyim? Her şeyin masaya yatırıldığı, enine boyuna tartışıldığı bir devirde, Dünya sadedimiz ve Ebedi hayatımız için bizlerinde bir ömür hayat muhasebesi yapmamız gerekmiyor mu? 'Fakat onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler' ⇨

## 2004 OCAK AYI FAALİYETLERİ

7.OCAK.2004 tarihinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte İran Büyükelçiliği'ne depremle ilgili olarak geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu.

8.OCAK.2004 tarihinde dernek merkezinde yapılan aylık toplantıda 2003 yılının genel değerlendirilmesi yapıldı.

17.OCAK.2004 günü, Fransa'daki başörtü yasağını protesto etmek amacıyla birçok sivil toplum kuruluşunun birlikte organize ettiği Fransız Büyükelçiliği'nin önünde yapılan basın açıklamasına katılındı.

### İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi.  
Blok: 4 No:74

Demetevler/ANKARA

Tel / fax: 0312 336 31 79

Web: www.ilkder.org

E-mail:

ozdenzehrasonmez@hotmail.com

### DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

- İki adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah
- Dilekçe

**Not: Derneğe üye olabilir ve yakınlarınızı da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.**

İnsan  
sevdiğinden  
korkar  
fakat  
korktuğunu  
sevmez...

Güçlükler  
başarının  
değerini  
artıran  
süslerdir....

☺ **Başarısızlıklar  
güçlüleri  
yıldırılmaz,  
başarma azmine  
daha da güç  
katar** ☺

Gaflet; kısaca şuursuzca, bilinçsizce yapılanlar.

İnsanların, Allah'ın açık delil ve uyarılarına rağmen kayıtsız, ilgisiz ve şuursuz davranışlar bütünüdür gaflet. 'Fakat onlar hala gaflet içinde yüz çeviriyorlar' buyuruyor yüce Allah(cc).

Oysa İnsan denen varlık olanlardan, olaylardan, hadiselerden ibret almalı, alabilmeli.

Sadece dünya menfaatleri ve çıkarlar üzerine kurulu alışverişler, dostluklar, ilişkiler. İnsanların ön plana aldıkları öncelikleri oldu.

Mal yığanlar, yığıldıklarıyla yetinmeyip son nefeslerine kadar yığmak, saymak ve yemekle ömürlerini tüketenler.

Savaşlardan ve sel, fırtına, deprem gibi doğal afetlerden ders almayan ve bir türlü gaflet uykusundan uyanamayan bir Millet ve bir ülke düşünün. En büyük topluluklar tek tek bireylerden oluşuyor. Öyleyse birey olarak güçlenmenin yollarını arayalım. Maddi güç, manevi güç, İlahi güç ve İmani güç. Düşünün bir kere iman ilkelerinin gereğince her türlü kötülükten, haramdan, şirkten uzaklaşmak insana ne meziyetler kazandırır. Bu insanlardan oluşan bir toplulukta 'İçinizden hayra çağıran iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun' İşte kurtuluşa erişecek olanlar Onlardır ayetindeki kurtuluşa erlerin içinde olacaklardır.

Acaba bu ücret az veya küçümsenecek, göz ardı edilecek bir ücret midir?

İnanan insanların değer yargıları daha farklı olmalı diye düşünüyorum; yani her zaman uğruna birçok şeyler feda edeceğimiz ideallerimiz var (mı) ne dersiniz? Selam ve Dua ile

Özden Sönmez

## GELİN KURBAN KESELİM!!!

Şimdi bu da nereden çıktı diyorsunuzdur. "Gücümüz yettiğince kurbanımızı zaten kesiyoruz. Allah kabul etsin karınca kararınca dağıtıyoruz. Bizimle dalgamı geçiyorsunuz?" diye düşünebilirsiniz. Asla hiç kimseyle dalga geçmek haddimiz değil, insanları incitmekten Allah'a sığınırım. Başlığım böyle olması sadece birlikte düşünmemizi sağlamak içindi...

Her bayram "ah nerede o eski bayramlar" cümlesi mutlaka terennüm edilir. Bizim başımız kel mi? Bu bayramda geleneği bozmayalım "nerede o eski bayramlar" cümlesini biz söyleyelim. Çocukluğumuzun bayramlarının olmazsa olmazları vardı. Ramazan bayramlarında annem tepsi tepsi baklavalar açar, o tepsileri gücümüz nispetinde fırına kardeşlerimle biz götürürdük. Baklavalar açılırken ayak işleri bizlere yaptırılır, arife gününün telaşı mutlaka yaşanır. Şimdi annem baklava açmıyor, zaten bayramları da birlikte geçiremiyoruz. Her neyse; kurban bayramının olmazsa olmazı da tabi ki kurbanlığımızdı. Çocukken kurbanlığımız ebem (anneannem) tarafından büyütülür, bayrama yakın bize teslim edilir, kurbanı kadarda balkonda tarafımızdan ellerimizle beslenir, kurdellalarla süslenirdi. Aramız da duygusal bir bağ oluştuğu içinde kesilirken iki göz iki çeşme ağlanır, ağız tadıyla etinden yiyemezdik. Ebem yaşlandı, bizim duygusallığımızda haddi aşınca babam kurbanlıklarla bizi tanıştırmadan ⇒

Uykuda gelir...  
Yolda gelir...  
İşte gelir...  
Felaket sormaz kimseye...  
Deprem olur gelir...  
Sel olur gelir...  
Kasırga olur gelir...  
Gidenden çok, Kalanın imtihanıdır felaket...  
Düzce olur...  
Bingöl olur...  
BEMM OLUR...  
Artık her yer;  
Yetim olur...  
Yoksul olur...  
Garip olur...  
Bir yerden YARDIM gelir,  
Can olur...  
Umut olur...  
DUA olur...  
BU GÜN BANA YARIN SANA OLUR...

İRAN DEPREMİNDE MAĞDUR OLANLARA CAN OLALIM, UMUT OLALIM, DUA ALALIM...

Yardımlar:

- ❖ Battaniye
- ❖ Başörtü
- ❖ İlaç
- ❖ Oyuncak
- ❖ Kullanılmamış Kıyafet
- ❖ Kurban Bedeli
- ❖ Nakdi Yardımlar

İrtibat Tel: 3363179 – 346 94 89  
0 532 365 27 04

bayram sabahı alıp kesmeye başladı. Ve kurban bayramları eski hazzını kaybetti.

Şimdi anlıyorum ki; Kurban kesmenin gerçek manası bir hayvanı boğazlamak değilmiş. Hz. İbrahim dualarla istediği evladını Rabbi'nin emri üzerine tereddütsüz bıçağın altına yatırabilme mükemmelliğini göstermesi imanın büyüklüğünü ve asıl kurban edilenin oğlu değil kendi nefsi olduğunun ispatıdır. Çünkü şeytan Hz. İbrahim oğlunu almaya giderken Hz.İbrahim'i, Hz. Hacer'i ve Hz. İsmail'i bu emre karşı gelmeleri için elinden geleni yapmıştı. Bu üç insan Hz.İbrahim'in rüyasının hayalden ibaret olmadığından eminlerdi. Allah'a olan bağlılıkları meydana gelecek olayın açısından daha fazla bir faydasının olacağını kabullenmekteydiler. Bu korkunç tablonun ne gibi bir faydası olabilir diye bir endişeleri yoktu.

Çölde susatan, suya ihtiyacı olduğu halde birde terleten Allah, onlara yokluğuyla ölüm verecek olan bir su ile hayat vermemiş miydi? Öldüren de diriltende O, olduktan sonra bize ne oluyor? Bu kabul; Allah'a, Hz.İbrahim'in Allah'la yakınlığına olan iman, üçünün de nefislerinin ve şeytanın mağlubiyetine sebep oluyor. Nefsini kurban eden Hz. İbrahim'e ise mükafatı veriliyor. Hem o anda, hem de neslinden gelen son peygamberle...

Sözü çok dolandırmayalım.  
GELİN BU YIL KURBAN KESELİM .  
Parası olanda kessin olmayanda.  
Kestiğimiz kurbanlarda kesmeyi  
becerebildiğimiz gerçek  
kurbanlarımızın bir hediyesi olsun.

Kesenler bu kurbanlarını kesemeyenlerle paylaşsın. Allah hepinizin kurbanını kabul etsin.  
Selam ve dua ile...

## İSLAM VE DEMOKRASİ...

Liberal Düşünce Topluluğu “Center for the Study of İslam and Demokrasi” 13-14 Ocak tarihleri arasında International Akar Otel’de İslam ve Demokrasi konulu bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya derneğimizi temsilen başkanımız Özden Sönmez ve Hadiye Kılıç katıldı.

Açılış konuşmasını Redwan Masmoudi CSID Atilla Yaylalı LTD ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in yaptığı toplantının ilk günü III. Oturum olarak düzenlendi.

I.Oturum... İslam ve Demokrasi de nasıl bir birliktelik düşünülüyor. İslam da demokrasi var mıdır? Demokratik bir yönetimde özelde İslam’ın genelde dinin tutumu nasıl olmalıdır konusu işlendi. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr.Mustafa Erdoğan ve Fatih Üniv. Doç Dr.Ömer Çaha’nın sunumları ilgi çekiciydi.

Demokrasi İslam ve Laikliğin tanımlamasını yapan Erdoğan Demokratik sistemin ekonomik yapısında bulunan serbest piyasa, vergi, serbest ticaret, sözleşme özgürlüğü ve ticarete bireyin haklarının korunması v.b özelliklerin İslam’da da da⇒

bulduğunu laikliğin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olduğu halde bunun ABD de böyle olmadığını devletin gerçekten tarafsız, nötr olması gerektiğini dinle özelde İslam'la barışık olması gerektiğini okullarda okutulan derslerin dini değerlere ve ahlaka aykırı olmaması gerektiğini söyledi.

Doç.Dr. Ömer Çaha, 'İslam ve Demokrasiyi karşılaştırdığı sunumunda İslam ve Demokrasi farklıdır. İslami kaynaklardan hareketle bir yönetim modeli yoktur, Hıristiyanlıkta da devlete ilişkin bir tanım yapılmaz. Dinle temel mesajlarıyla çelişmediği sürece mevcut kültürün imkanlarından yararlanır etkileşim sebebiyle yorumlarını bu uygarlıklardan etkilenerek yaparlar. Ve yine hiçbir din bir mesaj olarak politik bir biçim getirmez belki yönetime ilişkin bazı temel ilkeler getirmiş olabilir-Adalet ve İstişare-gibi. Vahiyle gelen dinler kitap halinde gelmemiştir. Parça parça peygamberlere indirilmiş O da toplumun kültürünü dilini değerlerini kullanarak bu ilahi mesajı ifade etmiştir. Vahyin temel hedefi ahlakidir.' dedi.

II. Oturum...Prof. Antony Saliwan CSID Medeniyetler arasında işbirliği olabilir diyerek yola çıktığını belirten Mr. Saliwan, 'Demokrasi yaratıcı bir şekilde dinle evlenmelidir. Laiklik ABD de yoktur. Laikliğinde İslam dünyasını harika bir geleceğe götürecektir diye bir düşüncem yok.

Demokrasiye sahip olacaksak mutlaka ekonomik gelişmeyi de beraberinde gerçekleştirmemiz

gerekiyor. Arap dünyasında bunun negatif yansımalarını görüyoruz. Demokrasi parasal açıdan gelişmemiş toplumlarda asla olamaz. Bunun yanı sıra toplumun otoriter yapısı, kadınların kamusal alanda yer almamaları v.b etkilidir.

Bugün Fransa'da da tırmandırılmaya çalışılan hicap "başörtüsü" yasağının yanlış olduğunu düşünüyorum.

Demokrasiden dinden ve medeniyetlerin işbirliğinden söz ederken bizim için önemli bir konuda Hıristiyanlar doğuştan hıristiyan olduğunu, müslümanlar da doğuştan müslüman olduğunu söylerler diyen Mr. Saliwan hep birlikte "İbrahimi" geleneklere göre hareket etmeliyiz' diyerek yeni bir birleşme platformu önerdi.

Prof. Lois Cantori CSID 'İslam ve Demokrasiyi ayrı düşünemeyiz. Biz demokrasiye sahip olacaksak İslam'la bağdaşır durumda olmalıdır' diyen Mr.Cantori 'devlet olmalıdır fakat yeterli değildir, dine de ihtiyaç vardır. İslam demokrasiyle çatışmaz, İslam bütün tarihi boyunca demokrasiyi uygulamıştır' dedi.

Yard. Doç. Bekir Berat Özipek (Gaziosmanpaşa Üni. Kamu yönetimi) : Tarih dinlerin çok değişik okunuş şekilleri olduğunu gösterdi diyerek sözlerine başlayan Özipek, demokrasiyi liberal anlamıyla yönetimin barışçıl el değiştirmesi anlamıyla, insan haklarıyla içeriklendirdiğimiz de o zaman dinle ⇨

Babasına:

-Babacığım ben bu gün duvarın çivilerle dolu olduğunu gördüm. Kendimi affettirmek için ne yapabilirim demiş.



Babası çok sevinmiş. Eğer güzel şeyler yaparsan o çivileri sökeriz demiş.

Artık Hasan hiç yaramazlık yapmıyormuş. Üstelikte her gün güzel davranışlar gösteriyormuş. Babası da çivileri bir bir söküyormuş. Bir gün duvarda hiç çivi kalmamış. Hasan hemen babasına koşmuş



-Bak babacığım hiç çivi kalmadı demiş sevinçle. Babası: -Çok sevindim demiş. Biliyorum hiç çivi kalmadı ama izleri hala duruyor demiş.

Hasan anlamış ki hata yaptıktan sonra onu düzeltsek bile bazı etkileri düzeltilmiyormuş.

\*Çocuğunuza karşı davranışlarınızda tutarlı olunuz. Kendi içinizde çelişkili davranışlarda bulunmanız ya da anne ve babanın birbirleriyle çelişen biçimde davranması çocuğu doğruyu bulma konusunda zorlar.\*

Arkadaşlar eğer siz de çalışmalarınızın bu sayfada yayınlanmasını istiyorsanız mutlaka bize ulaştırmalısınız. Bekliyoruz...

\*Dinlendiğini gören çocuk kabul edildiğini dolayısıyla sevildiğini düşünen çocuktur. Aşağılamak, suçlamak, çocuk adına karar vermek yerine çocuğu dinleyiniz.\*

MASALLAR

Kaf dağının arkasında Kaldı bütün masallar

Zümrüd-ü Anka kuşu Bütün masalları Kanatlarının arasında Alır getirir.

Hiç merak etmeyin çocuklar Biliyorum sizin şeker kadar Masala da ihtiyacınız var...

# İLKE ÇOCUK KULÜBÜ'NDEN....



## 🌸 HASAN'A DERS 🌸

Hasan yaramaz mı yaramaz bir çocukmuş. Yaşı küçük olmasına rağmen boyundan büyük işlere kalkışır, beceremeyip eline yüzüne bulaştırır, başına olmadık işler açarmış. Hem ailesi, hem de komşular Hasan'ın yaramazlıklarından bıkmışlar. Fakat ne yaptılarsa Hasan,ı bu haylazlıklarından vazgeçirememişler. 📁

Aslında Hasan çok zeki bir çocukmuş. Her şeyi çok dikkatli dinler, güzel yorumlar yaparmış.

Hasan'ın babası O'nun bu özelliğini bildiği için hep bir gün uslanacağını düşünürmüş. Bunun içinde onu bu yaramazlıklarından vazgeçirecek şeyler bulmaya çalışmış.

Bir gün gerçekten de bir yöntem bulmuş. Hasan okula başlayacakmış babası da bunu fırsat bilip O'nunla güzel bir konuşma yapmış. ⌚

Hasan'a:  
- Bak Hasancığım artık okula başlıyorsun. Bu da senin artık büyüdüğünü gösteriyor. Onun için artık yaramazlık yapmamalısın. Başarılı olmak istiyorsan haylazlıkları bırakıp efendi bir delikanlı olmalısın. Demiş. 😊

Hasan'dan tık yok. Hem babasını dinliyor hem de yaramazlıklarından nasıl vazgeçeceğini düşünüyormuş.

Babası daha sonra Hasan'ı bir duvarın önüne götürmüş. Bundan böyle ne zaman yaramazlık yaparsa o duvara bir çivi çakacağını söylemiş.

Hasan şaşırılmış. Peki babacığım demiş.

Demiş demesine ama bu Hasan'ı biraz korkutmuş.

Bir gün sabretmiş iki gün derken üç gün ve dayanamamış ve bir muzurluk yapıvermiş. Daha sonra duvara gidip baktığında ise bir çiviyle karşılaşmış. Bu duvar işi de nereden çıktı demiş. İki üç derken duvar dolmuş .bu arada da hasan 9 yaşına gelmiş. Duvarın çivilerle dolu olması onu çok üzmüş ve hemen babasının yanına gitmiş. ⇒

demokrasi çatışmaz. Demokrasiyi bir yaşama biçimi ve amaç olarak algıladığımızda İslam da alternatif bir yaşama biçimi sunduğu için çatışma olabilir.

İslam'a antidemokratik yaklaşımlar devletin ona bakış açısından kaynaklanmaktadır. Türkiye'de bin yıllık tarikatlar yasaklanmış, 21.y.y da hala evler basılmakta insanlar zikir yaptığı gerekçesiyle tutuklanmaktadır. Alevi veya Sünniler dinsel isimle dernekler kuramamaktadırlar. Kurban derilerini bile insanlar istedikleri yere veremiyorlar' dedi.

Birinci günün sonunda şöyle bir değerlendirme yaptığımızda sunumlara ilave olarak aralarda verilen molalarda yapılan lobi çalışmalarının da faydalı olduğu kanaatindeyim. Dernek başkanımız Özden Sönmez bu lobi çalışmalarında CSID mensuplarıyla tanışma ve derneğimizin çalışmalarını anlatma imkanı elde etti.

14 Ocak II.Gün: Toplantı birinci gün gibi oturma şeklinde değil daha çok serbest konuşma biçiminde oluşturuldu. Yine belli konularda sunumlar yapılmakla birlikte söz alma ve tartışmaya katılma olanağı daha fazlaydı.

İlhami Güler (İlahiyatçı);  
Yaptığı konuşmada sekülerizm ve İslam'ın bağdaşamayacağını vurgulayarak şöyle dedi: 'Kamusal küre dini küre ayırımı yapamayız. Din (İslam) getirmek istediği kamu maslahatını gerçekleştirmek ister.

Din sadece bireyin vicdanına hapsedilemez, bu Hıristiyanlıkta belki olabilir.

İslam dünyasında demokrasinin gelişmesindeki engel hükümettir. Türkiye de dahil olmak üzere Ortadoğu da demokrasinin gelişmesindeki engel batı özellikle ABD'dir. Bu ülkelerde demokrasi olursa daha rahat sömüremezler.'

Levent Korkut; 'İslam ülkelerinde kadınların sorunlarını anlatan Korkut, Kuzey Afrika'da günde 6 bini bulan kadın sünneti gerçekleşmekte bu kadınlarda fiziksel rahatsızlıklar yaratmaktadır. Pakistan-Bangladeş de; kadınların ahlaken düşük oldukları gerekçesiyle burunları kesilmekte yüzleri asitle yakılmaktadır. Irza geçme olayları yoğun fakat tecavüzcülerin korunması gündemdedir. Çeyiz parasının az bulunması nedeniyle kadına yapılan baskıyla intiharı söz konusudur. Maalesef bunlar din adına yapılmaktadır' diyerek sözlerini tamamladı.

Katılımcıların son sözleri dilek ve temennilerle toplantı sona erdi. □

## İSLAM ÜLKELERİNDE KADIN HAKLARI

İtalya’da yapılan, Türkiye’nin yanı sıra Filipinler, Singapur, Malezya, Endonezya, Mısır, Filistin, İran gibi halkı müslüman olan ülkelerin kadın haklarının tartışıldığı ve kadın STK’larının katıldığı dört günlük workshop çalışmalarına Türkiye’den Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal katılmıştır. Kadınlar tarafından organize edilen bu toplantı Ford vakfının sponsorluğu ile düzenlenmiştir. (Ford vakfı birkaç katlı bir binayı alıp bu amaçlar için kullanılmak üzere bağışlamış. İçerisinde pekçok kompleks bulunuyor. Neden müslümanlar böyle şeyler yapmazlar?)

Dr.Tuksal buradaki izlenimlerini bir konferansa dinleyicilerine aktararak şunları söyledi: “Müslüman kadınlar entelektüel bilgi konusunda çok zayıflar, böyle bir bakış açısına sahip olmalılar. Fundamantalistlerin etkisini nasıl kırabiliriz cevabını bulmalılar. İslam dünyası kadın sorunlarını gündeme almadığı sürece bu toplantılar dışarıda (müslüman olmayan ülkeler tarafından) yapılır. Genel olarak İslam ülkelerinin sorunu Türkiye ile aynı. Pakistan’da yalnızca aile konusunda şeriat hükümleri geçerli (Diğer konularda modern hukuk geçerli) olan ataerkil yapının etkili olması dolayısıyla had ve kıyas konusunda kadınların şahitliği geçerli değildir.

Baba karısını kızının yanında öldürse, kızının şahitliği kabul edilmiyor. Kadınların savunma mekanizmaları çok az.

Malezya’da toplumun İslamlaştırılması gibi bir proje var. Halk umursamaz bir yapıya sahip. Kıyafet yönetmeliği olmasına rağmen çok katı bir uygulama yok. İstenilen şekilde giyinip örtünüyor. En çok müslümanın yaşadığı bir ülke olan Endonezya için de aynı şeyler geçerlidir. Güneydoğu ve Güney Asya’da özel aile hukukunda şeriat hukuku uygulanıyor. Aile hukuku dışındaki konularda genellikle modern hukuk uygulanıyor. Mısır’da eşlerin ayrılmasına hükmedildi.

Genellikle buradaki ülkelerin (Güneydoğu ve Doğu Asya) kadın örgütleri bizdekinin aksine seküler bir yapıya sahip. (Yani dünya görüşünde İslam’ın dünya görüşünü ölçü almayan görüş.) Mali ve siyasi konularda şeriat dışı aileyle ilgili konularda şeriat hukuku geçerlidir. Bundan dolayı uğradıkları haksızlıkları dile getirdiler.

İranlı kadınlar haklarını çok iyi biliyorlar. Bir kadın yönetmen boşanma ile ilgili bir film izletti. Mahkeme yeri camii gibi bir yer. Kapısında denetleyici bir kadın var. Tesettüre ılımlı bakan bir hakimin görüşünü alarak bu filmi hazırlamış... Devrim yapan kadınların daha sonra aynı düşüncede olmadıkları, isteyenin başını örtbileceğini zorunlu olarak örtmek istemediklerini dile getirdiler.

Batıda feministleri koruyan mekanizmalar var, doğuda kadın⇒

## Sizden İnciler



### MÜJDE SANA

Geceyi gündüze katan kardeşim  
Selam, sabır en güzel müjde sana  
Bir lokma ekmeğe hasret kardeşim  
Selam, sabır en güzel müjde sana

Coşkun yüreğinle çağlayıp aktın  
Kederi, emeği aşına kattın  
Görmedin dünyayı Hakk’a  
aşkıydın  
Selam, sabır en güzel müjde  
sana

Hakkı söyleyip, hakkı anlattın  
Feda bu can dedin bir gün  
bıkmadın  
Şafakla beraber yollara çıktın  
Selam, sabır en güzel müjde sana

Ayten Demir  
(Özden Abla ve arkadaşlarına  
ithafen)



### BİR DÜNYA DÜŞLÜYÖRÜM

Bir dünya düşünüyorum, çocukların özgürce uçurtmalarını uçurabildikleri bir dünya,

Savaşın ne olduğunun bilinmediği barışın hakim olduğu bir dünya.

Birileri tokundan çatlarken, diğerlerinin açlıktan ölmediği bir dünya,  
Güçlünün, zayıfı ezmediği bir dünya.

Birilerinin daha fazla yükselebilmesi için, birilerinin sırtını basamak olarak kullanmadığı bir dünya,

Ötekilerin horlanmadığı bir dünya,  
Birileri hiç hesap vermeden sınırsız özgürlük yaşarken diğerlerinin sürekli hesap vermek zorunda bırakılmadığı bir dünya.

Kendi çocuğunu istediği gibi yetiştir- me özgürlüğünün olduğu bir dünya,

İrkindan, renginden, inancından, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalınmayan bir dünya,  
Zenginin sahip olduklarının içinde fakirin de hakkı olduğunu bildiği bir dünya,

İnsanlarının birbirlerinin düşüncelerine saygı duydukları bir dünya,  
Sevginin saygının geçer akçe olduğu bir dünya.

İnsanların sahip olduklarının değerinin farkında oldukları bir dünya.....

Bunlar ancak düşlerde olur, oldukça ütöpik düşünüyorsun diyenleri duyar gibi oluyorum.

Fakat yine de umutluyum, imkansız olduğuna inanmıyorum. Çünkü yüce yaratıcının sözlerine kulak verip, değişimi önce kendimizde başararsak, bu yönde çalışanlar ordusuna bir birey daha katılmış olacaktır.

## BAYRAMLA GELENLER



*Kurban geldi neyime  
Anam anam garibem  
Kan damlar yüreğime  
Anam anam garibem*

Her bayram sabahı ilk aklıma gelen bu dörtlük olur. Kurban ne, bayram ne? Acaba neden sevinmem gerekirken üzüliyorum? Artı üzüntüden de öte yüreğim daralıyor, sıkılıyor, hatta yüreğime kan damlıyor.



Kurban şükrün ifadesi, insanın hastalıklardan, sıkıntılardan, dertlerden kurtuluşunun, rahatlamasının, sağlık sıhhat bulmasının ardından ‘oh çok şükür kurtuldum’ demesinden sonra mali bir ibadetin ifasıdır.


Bayram ise sevincin ve tüm güzelliklerin dostlarla, komşu ve akrabalarla paylaşımıdır. Ama bir türlü kurbanlarımız kurban, bayramlarımız ise bayram olamıyor.



Birlikte bayram yapmamız gereken iki milyara yakın müslüman var. Dillerimiz, ırklarımız, kültürlerimiz ayrı olsa da dinimiz, kitabımız, Rabbımız bir. Aynı günlerde bayram yapıyoruz. Aynı günlerde şükürümüzün ifadesi, ya da günahlarımızın kefareti olarak kurban kesiyoruz. Ama yüzlerimiz bir türlü gülmüyor. Zoraki bir gülümseme yerleştiriyoruz yüzlerimize... Açlar, açıklar, yetimler, savaş mağdurları, tecavüze uğramış kadınlar kızlar... Filistin; peygamberler diyarı Filistin,

kan gölüne dönmüş Filistin. Onun için mi acaba yüreğimize kan damladığını hissediyoruz?



Düşman bayram seyran dinlemiyor, gece gündüz demiyor, tuzak kuruyor da kuruyor. Bize ise buruk bayramlar, göz yaşları, (dilim varmıyor ama) çaresizlik (mi) kalıyor. Düşünelim, düşünelim, düşünelim diyorum... Elbet Rabbımız bize de bir çıkar yol gösterecektir. Yeter ki dua edelim, çalışalım, samimi olalım, bu günün işini yarına bırakmayalım ve Ashab-ı Kehf gibi ‘Rabbımız bize katından bir Rahmet ver ve bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla’ (Kehf 10) diyelim. 

haklarını korumak daha zor.

İslami akımların görünür olması ve güçlenmesi hemen ardından tesettür furçasını başlatıyor. Kadın birey olmaktan uzaklaşıyor, evinin kadını oluyor. İslamizasyon süreci ve Kur’anı nasıl anlamalıyız tartışıldı. Endonezya hariç hiçbir ülkede Kur’an tartışılmıyor. Sister İslam böyle bir şeyi az da olsa Malezya’da başlattı. Tesettürsüz olarak İslamı ağzına alabilirsin vs. Mücadelelerini kitapçıklar hazırlayarak , kadın haklarının İslamda olduğunu yazıp dağıtarak sürdürüyorlar.

Dünya görüşü seküler olmasına rağmen kendilerine dinden referansalar arıyorlar. Türkiye’de mağdur olanlar dindar insanlar, genellikle kadınlar. Özal’a kadar İslamizasyon, sonra liberizasyon süreci yaşandı. İmam hatiplere taleplerin yoğunlaşması , 80’lerden sonra örtülülerin yüksek okullara devam edebilmeleri bu dönemlerde olmuştur. Ülkemizde tartışılan konular diğer ülkelerde yeni gündeme geliyor. Kur’an-ın indiği toplumla günümüz toplumu kıyaslanıyor. İlerlemeci islamın desteklenmesi gerektiğine inanıyorlar. Bir baskı sisteminin olması ters tepki oluşturur, fakat kendi sömürge dönemleriyle şimdiki arasında hesaplaşmıyorlar. ( İngiliz sömürgecinde kalmaları tepkilere neden olmamıştır) Zihniyet olarak batılı feminist referanslarla konuşuyorlar, islami akımların artılarını görmüyorlar. Ürdünlü BM temsilcisi Asma Kader (Müslümanları savunan bir hristiyan) İslami hareketlerin özeleştirisi yapması gerektiğini , dinin insanın en doğal

ihtiyacı olduğu ve duygusal yönden de dine ihtiyaç olduğu unutuldu. Müslümanları uzun zaman sömüren batı kendine baksın. İkiz kuleler örneğinde olduğu gibi.

Türkiye’de seküler bir kadın grubu var ( dini ağzına almayan ) Tam demokratikleşmeyi savunuyoruz. Biz muhafazakar kadınlar örgütlü olarak çalışmaya hazır değiliz. Batılılaşma projesini eleştiriyoruz. Yaşadığımız dünyayı tek düze olmaktan kurtarmalıyız.” diyerek sözlerine son verdi.

Tartışma bölümü ve sorulan soruların cevabından sonra şunlar söylendi. “ Dünyada kiracı gibi değil ev sahibi gibi, halife gibi yaşamalıyız ve müdahil olmalıyız.”

“Katlanma kürtülünü değil sorunlara çözüm üreten kültürü geliştirmeliyiz.”

“Orta şarkta ilahiyat önemli , kendi başına bırakılamaz, eğitilmelidir. ”

“Kur’an uygulamaları yanlış, taşlar yerine oturmalıdır. ”

