

# BÜLTEN

İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği Ağustos-Eylül 2003 Sayı 7  
Avda Bir Yayınlanır. Para İle Satılmaz. Üyelere Mahsustur.

**MERHABA**

İki ay aradan sonra yine siz üyelerimizle birlikteyiz. Dünya durup dinlenmeden ileriye doğru akıp gidiyor.

Her şey o kadar değişiyor ki insanın hayret etmemesi mümkün değil. Bizler ise olup bitenleri takip bile edemiyoruz. Tabi bu arada değişmeyen bir çok şeylerde var. 2003-2004 eğitim yılı başladı. Ana sınıfından tutunda üniversiteye kadar çocuklarımız okula başladılar. Herkese kapılarını açan YÖK yine baş örtülüye geçit vermedi. Başörtülü kızlarımız bu yılda okul kapılarında herkese açılan kapının kendilerine de açılması için dua edecekler ve büyüklerinden(!) de dua isteyecekler. Bu arada UNİCEF'in önderliğinde Güneydoğu da **'Haydi kızlar okula'** kampanyası başlatıldı. Kızlar tabi ki okula gidecekler ama nasıl? Bu sorunun cevabını bilmiyor değiller ama bir takım çevrelerin hesabına gelmediği için hala inatlarında direniyorlar.

Bir yandan 'Haydi kızlar okula' diyeceksiniz, diğer yandan 'senin okuduğun yeter git evinde otur' diyeceksin. Bu nasıl mantık anlaşılır gibi değil.

Başörtüsü meselesi sadece inananların meselesi değil. ABD İngiltere ve İsrail üçgeni Haçlı seferini başlatmış mazlum ve savunmasız insanlar üzerinde her türlü oyunlarını oynuyorlar, her türlü teknolojik silaha başvuruyorlar. Bu arada bireysel olarak hukuk(!) savaşı verenler neticelerini alıyorlar. Almanya da bunun bir örneğini gördük. Darısı diğer ülkelere...

Siyonist düşüncenin abiliğini de bildiğiniz gibi ABD Başkanı G. W. Bush yapıyor. **'Ya benimlesin ya da benim karşımdasın'** politikasıyla dünya mazlumlarına kan kusturuyor.

Hz. Muhammed (sav) **'İnsanların çoğu uykudadır. Ancak ölüm kendilerine gelince uyanırlar.'** diyor.

Üç ayların içerisindeyiz. Güzel gün ve geceleri bir bir geride bırakıyoruz. İnşallah önümüzde daha güzel gün ve gecelerin içinde bulunduğu Ramazan ayı var.

İnanlar için rahmetin, bereketin, bolluğun, mağfiretin ve nice bilip bilmediğimiz nimetlerin kaynağı olan bir ay.

Hepimiz bu ay, gün ve gecelerde gaflet uykusundan uyanalım. Kimliğimizin bilincinde olalım.

Başkalarının derdini kendimize dert edinelim

İşte o zaman yaşam da ölüm de daha güzel ve kolay olacaktır.

Selam ve dua ile

Özden Zehra Sönmez

## 2003 AĞUSTOS-EYLÜL AYI FAALİYETLERİ

2.8.2003 yaz dönemi  
çocuklarımızın Yunus Emre  
Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda  
öğrendiklerini sergilemek amacıyla  
bir program düzenlenmiştir.

7.8.2003 tarihinde, dernek  
merkezinde 'Hiroşima'ya bomba  
atılmasının yıldönümü'  
münasebetiyle bir konferans  
verilmiştir.

4.9.2003 günü 'Alak Suresi'nin'  
tefsiri ve 'üç ayların  
değerlendirilmesi' konusunda  
dernek merkezimiz de sohbet  
verilmiştir.

23.9.2003 günü dernek  
merkezimiz de mi'rac kandili  
dolayısıyla bir program  
düzenlenmiştir.

### İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi.  
Blok: 4 No:74

Demetevler/ANKARA

Tel / fax: 0312 336 31 79

Web: www.ilkder.org

E-mail:

ozdenzehrasonmez@hotmail.com

### DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

- İki adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah
- Dilekçe

**Not: Derneğe üye olabilir ve  
yakınlarınızı da üye olmaya teşvik  
edebilirsiniz.**

**Devler gibi  
eserler  
bırakmak için  
karıncalar  
kadar çalışmak  
lazım**

☺ *Derneğimizin yönetim kurulu  
üyelerinden Zeliha Toygar'ın bir kız  
çocuğu dünyaya gelmiştir.* ☺

*Kendisine geçmiş olsun der,  
bebeğimize Allah (cc)'dan hayırlı ve  
uzun bir ömür dileriz.* ☺

*İlkder Yönetim Kurulu*

**İnsan  
Her şeyin  
Kıymetini  
Zamanında  
Bilmeli**

## ÜÇ AYLAR'A DAİR

*'Ey Allah'ım!(c.c) Recep ve Şaban'ı bize bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.'*  
(Hadis-i şerif)

Recep...

Ramazan ayının müjdecisi.

İçerisinde iki mübarek geceyi de barındıran bu ayı Rabbim hakkıyla idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Mi'racla ruhlarımızı yükseltip bizi Şabana ulaştırsın inşallah...

Bu bereketli günlerde bizleri de mübarek etsin ve berat gecesiyle ruhlarımızı iyiler arasına yazsın.(Amin)

Bu bir süreç. Hayat adı verilen....

Dokuz aydır yaşanan hayatın, yapılan ibadetlerin bu fırsat günlerin de yoğunlaşmasıdır. Yoksa demek değildir ki; insan imanın gereklerini yerine getirilmeden yaşasın, üç aylar da ya da mübarek geceler de kendini ibadete versin ve ertesi gün önceki yaşantısına devam etsin.

Yani İslam da üç aylar ve mübarek geceler **'günah çıkarma'** ay ve geceleri değildir. Bu İslam'ı yanlış algılamanın bir sonucudur.

Bir yıl boyunca helali- haramı düşünmeden hiçbir İslami kaygı taşımadığın bir hayat yaşa, sonra bu günlerde kendine çeki düzen ver ve akabinde eski hayatına geri dön. Bu bence İslam'ı Hıristiyan algılamasıyla yaşamak gibi bir şey. Bir hafta boyunca her türlü çılgınlığı yap sonra Pazar günü git günah çıkar tertemiz ol, Pazartesi kaldığın yerden devam et. Oysa İslam da tevbenin anlamı **'az da olsa ibadette devamlılık'** ve **'mutlaka haramlardan kaçınmaktır.'** Ayrıca

tevbe etmek içinde mübarek gün ve geceler beklenmemelidir. Sadece rutin olarak devam eden ibadet hayatına o günlerde biraz daha ağırlık verilir.

Dokuz aydır gevşeyen manevi hayat iplerinin, bu mübarek günlerde tekrar sağlamlaştırılmasıdır.

Bu konuda Rasulullah (sav) en büyük örneğimizdir. Bu aylarda Peygamber Efendimiz Rabbine daha çok yönelmiştir.

Recep ve şaban ayında Allah'a (c.c) olan yakınlığımızı biraz daha artırarak kendimizi ramazana manevi olarak hazırlamalıyız. Bereketin ve lütufların bol bol olduğu Ramazan-ı şerifi gaflet içerisin de geçirmemeliyiz ki bir sonraki ramazana kadar bize manevi güç olsun.

Mü'min, kulluğunu ihlal edecek her davranıştan ömrü boyunca uzak kalıp, Allah'a (c.c) yaklaştıran her amele koşarak ulaşmak zorundadır. **'Allah'a (c.c) şükreden bir kul olmayayım mı?'** diyen Rasulullah (sav) çizgisini kendisine rota edinerek Rabbine şükreden bir kul olmayı her an yeğlemelidir.

İslam mektebinin müdavim öğrencileri bu ayları ve mübarek günleri en güzel duygu ve düşüncelerle değerlendirip rıza diploması almalıdırlar. Rabbim bunu hakkıyla idrak etmeyi bizlere nasip etsin inşallah...

## BEKLİYORUZ

Ümitle, aşkla, feyzle  
Bekliyoruz...

Bir toplumu yeniden inşa edecek  
Bozulan her şeyi düzeltecek  
Bütün fesat ocaklarını söndürecek  
Kadını, anayı bekliyoruz..

Emperyalistlerin mallarına hayır  
diyebilen  
Lüksten, gösterişten, riyadan, israftan  
kaçınan  
Hatta eskiyen elbiseleri eşyaları onaran  
Yırtılan çorapları yamayan  
Çocuklarına bakıcılar değil de; kendisi  
bakan  
Evinin her türlü hizmetini seve seve  
yapan  
Kadını, anayı bekliyoruz...

Allah'ın emrine boyun eğerek, her türlü  
sıkıntıya  
Rabbinin rızası için katlanan  
Rabbim böyle emretti diyerek  
Kavminin yanına başı dimdik giden  
Meryem anamız gibi iffetli  
Kadını, anaları bekliyoruz...

Ey İbrahim bizi kime bırakıyorsun  
Ben bu çocukla burada ne yaparım  
diyen  
Sorusuna cevap alamayınca da  
Yoksa bu 'Rabbimizin emri mi?' diyen  
Ve... Evet cevabına karşılık  
Öyle ise Rabbim beni sabredenlerden  
bulacaktır, diyen  
Hacer anamız gibi hicrete örnek,  
mücadeleye örnek  
Kadınları, anaları bekliyoruz...

Bütün malını, servetini Allah yolunda  
harcayan

Allah Rasulu'nun yolunda harcayan  
Ve müslümanların ayakları altına seren  
En sıkıntılı günlerde Rasulullah'ın en  
büyük destekçisi olan  
İlk iman eden kadın şerefine nail olan  
Takva, iyilik, cömertlik sembolü  
Hatice-tül Kübra gibi  
Kadınları, anaları bekliyoruz.

Son peygambere analık yapacak  
Ümmü ebihi diye anılacak  
En sıkıntılı günlerde babasıyla birlikte  
olacak  
Tarihin akışını değiştiren  
Cennet reyhanlarını sulayıp, büyütecek  
Kerbela'nın mesajını tüm nesillere  
ulaştıracak  
Ve dünya kadınlarının en şerefli  
Ve cennet kadınlarının en şerefli  
Fatıma-tü'z Zehra'yı rehber edinen  
Kadınları, anaları bekliyoruz....

Ne olduğunun bilincinde olan  
dünyaya niçin geldiğinin bilincinde  
olan  
insan olarak yaratıldığının bilincinde  
olan  
ve yalnız yaratanına itaat ve ibadet  
eden  
Tağutların  
Rejimlerin  
İdeolojilerin  
Emperyalistlerin  
Siyonistlerin  
Parababalarının  
Bütün tuzaklarını altüst eden  
Ahsen-i takvim üzere yaratılan ve  
yaşayan  
Kadınları, anaları bekliyoruz...

## OKULA BAŞLARKEN

Okula başlama, çocuğun yaşa-  
mındaki en önemli olaylardan biridir.  
Bu güne kadar ilgi odağı olduğu aile  
çevresinden çıkmakta ve onun için bi-  
linmeyen bir çevreye adım atmaktadır.  
Anne babaların çocuğun okula  
başlayışında üzerinde durdukları temel  
sorun genellikle okul başarısı ve okuma  
yazma öğrenmesidir. Ancak bundan  
daha önemlisi ve okul başarısını büyük  
ölçüde etkileyen yön gözden  
kaçırılmaktadır. Artık çocuğun  
sorumlulukları vardır. Evden daha katı  
ve uyulması gereken kuralları vardır.  
Evde kendisi ilgi odağıdır fakat okulun  
sıradan bir üyesi olmuştur ve buraya  
uyum sağlaması gerekmektedir.

Okuma yazma öğrenmek zekayla ve  
yetenekle ilgilidir. Genellikle 4-5 yaşla-  
rında çocuklar bu yeteneği gösterebile-  
cek zeka düzeyine erişirler. Yapılan  
yanlışlardan biride bu yaştaki çocuğa  
okuma yazma öğretmektir. Çünkü iş  
sorumluluğu alma gücünü, çocuklar 6  
yaşından sonra kazanırlar. Elverişli bir  
ortam ve aile içi eğitimle yetişen çocuk,  
çoğunlukla 6-7 yaşlarında kendine veri-  
len ödevleri beş yaşındaki haline oranla  
daha büyük bir sorumluluklar üstlenir.

Okul çağından önce çocuk, her gün  
okula giden kendinden büyükleri ilgiyle  
izler ve kendide onlar gibi olmak için  
can atar. Ancak okula gitme günü gelin-  
ce her evdeki görüntü aynı değildir.  
Kimi istekli ve sevinçli, kimi isteksiz ve  
tasalıdır. Kimi okulda arkadaşlarıyla  
hemen kaynaşır annesinin elini bırakır-  
ken, kimi eline-eteğine yapışır, ağlar,  
bağırır, ayrılmak istemez. Çocukların  
okula uyumlarında, okulun onlar için  
anlamli bir yer olmasını sağlamada ana-

babaların ve öğretmenlerin  
yardımları gerekmektedir.

Eğer çocuk aile çevresinden  
okula gelişte, bilinçsiz bir aile  
eğitimi, anaokulu eğitimi, sokak-  
mahalle, arkadaş ilişkileri ile  
hazırlanmadan basamaksız geçiş  
yapıyorsa uyum zorluğu çekecektir.  
Çocukların kendilerine sorularak  
yapılan bir araştırma da okul  
korkusunun nedenleri şöyle  
belirlenmiştir.

- Sert öğretmen
- Başarısızlık korkusu
- Çocukların sert ve kaba davranışları
- Okul ve hizmet görevlilerinin davranışları
- Yol korkusu
- Bedensel kusur ve eksikleriyle alay edilmesi

Çocuğun, okulda dengeli,  
uyumlu ve başarılı bir öğrenci  
olabilmesi için iyi bir aile içi eğitim,  
seçkin bir anaokulu eğitimi  
gerekmektedir. Böylece çocuk, okul  
öncesinde bazı becerileri kazanmış  
olur ve okula uyum sağlaması da  
daha kolay olur.

Çocuğun okul öncesi sahip  
olması gereken yetenekleri de şöyle  
özetleyebiliriz:

- Çocuk okul öncesinde sevgi, güven, hareket ve etkinlikte bulunma gereksinimlerini yeterince karşılamış olmalı
- Sözcükleri ayırt etme, onları anlamlı biçimde kullanma ve düzgün cümle kurma becerisini kazanmış olmalı
- İlgisini çeken konularda soru sorabilmesi, isteklerini çekinmeden söyleyebilmeli

- Günlük olayları anlatabilmeli
  - Belirli ölçüde sorumluluk taşıma alışkanlığına sahip bulunmalı
- Okula başladıkları zaman bu biçimde hazırlanmış olan çocukların çoğu konuşmayı, dinlemeyi, kendini okul içinde yönetebilmeyi, arkadaşlarıyla uyum sağlayabilmeyi, görev ve ödevlerini üstlenebilmeyi kolayca becerebilmektedirler.

## ✧ Hz FATİMA ✧

Çocukların her zaman unutulduğu ancak sevmek, oyuncak gibi oynanmak, belki sıkıntı ve dertlerden uzaklaşarak dinlenmek amacıyla hatırlandığı bir dünya...Kız çocuklarının tüm aile için alınlara sürülü bir kara leke olarak görüldüğü, hatta diri diri gömüldüğü bir dünyaya gözlerini açtı Hz. Fatıma. Babasının ve müslümanların hep birlikte yaşadığı mücadelenin tam ortasında onlarla birlikte açlığı,tokluğu,sevinci ve kederi paylaşacak babasının en büyük desteklerinden biri olacaktı.

Ana kucağı çok tatlıydı ama bu duyguyu çok kısa tattı Fatıma. Annesi Hatice-tül Kübra'nın vefatı, tıpkı Hz. Amine'nin vefatının gizlediği derin anlamlara işaret etmekteydi. Babasına soruyordu Fatıma "Ya Resulullah nerede annem?" Babası bir süre susar...Cebrail inip der ki "Rabbin selam söyleyip buyuruyor. Fatıma'ya de ki, annen, kızıl yakuttan sütunları olan altın saraydadır. Firavunun eşi Asiye ve Ümran'ın kızı, İsa'nın annesi Meryem ise O'nun etrafındadır." Ve Fatıma suskunlaşır,umut dolar. Annesinin yerini almasının gerektiğini ve babasına yürüdüğü yolda destek olmasının kaçınılmazlığını, küçük

beyni muhakemeyle anlamış, babasının kızı olduğunu hatırlamıştır.

Her zaman babasının yanında ya da O'nun yollarını gözlemek O'nu rahatlatıp dinlendirmek için kapıda, evde beklemektedir. Fatıma'nın Babası'nın mücadelesiyle ve kişiliğiyle özdeşleşen mücadelesi, O'nu tanıyanların, çevresinin ilgisini ve dikkatini çekmektedir. Babasının sevgisi ve özel yakınlığı,ilgisi O'na "Ümmü Ebihi" dedirtmiştir. Bu Babasının Annesi anlamına gelmektedir. Bunu da pek çok olayda göstermiştir. Hatta bir gün Babası Mescid-ül Haram'a gitmiş ve oradaki bir topluluğa tebliğ etmeyi denemişti. Karşısındaki cahil insanların sövme ve eziyetlerine maruz kalan babasını yine O teselli ederek eve götürmüştü. Secdeye kapanan Hz. Resul'ün sırtına, boynuna atılan deve bağırsaklarını yine mini mini elleriyle O temizlemiştir. Peygamber kızı, özellikle "Kevser Suresi" ile de bahşedilen bir onur mirasına konmuştur. Kevser; bol hayır ve bereket, sonsuz sayısız ümmet, çok sahabe, kesilmez soy-sop ve şefaahat anlamını taşımaktadır. İnen bu ayet ile birlikte erkek çocuğu olmayan Peygamber'in (s.a.v) soyunun kızı Hz. Fatıma ve damadı Hz. Ali vasıtasıyla devam edeceği işaret edilmiştir.

Kız çocuğunun koyu cahiliyetin karanlıklarında boğulduğu, insan yerine konulmadığı ve miras hakkına dahi sahip bulunmadığı bir dönemde Hz. Fatıma,kadın hakları açısından inanılmayacak bir eylemin devrimin temsilcisi,başlatıcısı oldu. Bu O'na ilahi bir hak olarak verildi. Fatıma'da yetişmesinin verdiği bir güçle güvenle hakkını teslim aldı. ✧

## ANKET SONUÇLARI (Devam)

Anketimizin bu bölümünde kadınların kitap okuma alışkanlıkları, okuma sıklığı, okunan kitap türü, gazete ve dergi okuma alışkanlığı, gazete seçimindeki kriterleri, televizyonda izlenen programların neler olduğuna yönelik sorular sorulmuştur.

Yüksekokul mezunu olanların %92,3'ünün, lise mezunu olanların %87'sinin, ortaokul mezunu olanların %67,4'ünün, ilkokul mezunu olanların %59,6'sının **kitap okuma alışkanlıkları** olduğu saptanmıştır.

Görüldüğü gibi eğitim durumu yükseldikçe kitap okuma alışkanlığı da artmaktadır.

**Kitap okuma sıklığı** ile ilgili olarak anket sonucu ise şöyledir:

Yüksekokul mezunu olanların %30,9'u, ortaokul mezunu olanların %12,9'u, ilkokul mezunu olanların ise %11,9'u her gün, lise mezunu olanların %28,9'u sık sık , ortaokul mezunu olanların %83,9'u ise ara sıra kitap okumaktadır.

### Okunan kitap türleri:

Yüksekokul mezunu olanların %40'ı fikir kitapları, lise mezunu olanların %24,8'i roman, ilkokul mezunu olanların %63,7'si dini kitaplar okumaktadır.

### Günlük gazete ve dergi okuma alışkanlığı:

Yüksekokul mezunu olanların %74,4'ü, lise mezunu olanların %46'sı, ilkokul mezunu olanların %34'ü günlük gazete okumaktadır.

### Gazete seçimindeki ölçüler:

Yüksekokul mezunu olanların %3,5'i, lise mezunu olanların %8,9'u, ilkokul mezunu olanların %15,4'ü promosyonu ölçü olarak tutmaktadırlar.

Araştırmaya katılan kadınlardan yüksekokul mezunu olanların %91,2'si, lise mezunu olanların %73,1'i, ilkokul mezunu olanların ise %75'i fikrine uygun gazeteleri seçmektedir.

### Televizyonun yaşantıdaki yeri:

Televizyonu, yüksekokul mezunu olanların %61,5'i, lise mezunu olanların %51,9'u, ortaokul mezunu olanların %45,5'i, ilkokul mezunu olanların %40,8'i bilgi kaynağı olarak görmüştür.

Televizyonu, yüksekokul mezunu olanların %12,2'si, ilkokul mezunu olanların %40,8'i eğlence kaynağı olarak değerlendirmişlerdir.

Okur-yazar olmayanların %33,3'ü , yüksekokul mezunu olanların %26,5'i, lise mezunu olanların %21,5'i, ortaokul mezunu olanların %31,8'i, ilkokul mezunu olanların %16,5'i televizyonu yalnızlığı gideren bir araç olarak görmektedirler.

Her eğitim düzeyindeki kadınların en çok haber programlarını izledikleri saptanmıştır. Televizyondaki bütün programları izleyenlerin sayısı ise azımsanmayacak kadar çoktur.

Yalnızca belgesel türü programları izleyenlerin oranının ise oldukça düşük olduğu saptanmıştır.

İste isteyebildiğin kadar, dile dileyebildiğin kadar...

Hz Aişe (ra): **‘Ya Rasulallah. Eğer kadir gecesinde zamanını tayin edebilirsem o gece nasıl dua edeyim?’** dedim. Rasulallah’ta (sav) şöyle buyurdu: **‘Ey Aişe (Allahumme inneke afüvvün kerimün tuhibbül avfe fa’fü anni) Ey Allah’ım (c.c)! Şüphesiz ki sen çok affedici kerem sahibisin, bağışlamayı seversin. Öyleyse beni affet’** de.

Allahu Teala kendi lütuf ve keremiyle bizleri acınacak hale düşmekten korusun. Rabbim gayretimizi arttırsın. Ramazan-ı şerifi en güzel biçim de bereketli, şevkli geçirmeyi nasip etsin. Bağışlanmış ve temizlenmiş olarak bayrama ulaştırsın inşallah. (Amin)

## ❖ HİZMET İÇİN DÖNDÜLER

Başörtüsü yasağı yüzünden yurtdışına çıkan öğrenciler gittikleri ülkelerden diplomalarla döndüler. Bu genç kızlar, halen devam eden başörtüsü sorunu yüzünden yaptıkları iş başvurularından şu ana kadar olumlu cevap alamadılar da direnmeye devam edeceklerini söylüyorlar.

Başörtülü oldukları için okullara alınmayan yüzlerce öğrenciden kimisi başarılarını açarak devam etti, kimisi okulunu yarım bırakıp evlerine döndü, kimisi de yarım kalan eğitimlerini tamamlamak için dillerini, kültürlerini bile bilmedikleri ülkelere doğru okumak için yola çıktı. Gittikleri ülkelerde bir çoğuna hocaları tarafından

üniversitede kalmaları için teklif geldi, ancak onlar, adeta bir ‘sürgün’ olarak gittikleri ülkelerden diplomalarıyla dönüp, kendi ülkelerine hizmet etmek için geldiler. Öğrenciler yaşadıkları gurbet acısını ve umutla döndükleri ülkelerinde geleceğe yönelik beklentilerini şöyle anlattılar:

Akdeniz Ü. Tıp F.ndeyken okulunu bırakıp Macaristan’a giden öğrenciler, ‘Türkiye’deki başörtüsü eylemlerini duydukları için en başta hocalarda öğrencilerde militan gibi baktı ama bir süre sonra bizi çok sevdiler. Sınıfta en yüksek notu biz alıyorduk ve okulda sürekli Türkler’in başarısı konuşuluyordu’ dediler.

Cerrahpaşa Tıp F’nde eğitimini yarım bırakıp Azerbeycan’a giden öğrenciler ise Türkiye’ye döndükten sonra hem YÖK’ün denklik sorunu hem de başörtülü olmalarından dolayı sıkıntıların kaldığı yerden devam ettiğini ifade ederek ‘Azerbeycan’da doktor olduğumuz için bir saygınlığımız vardı. Fakat Türkiye’ye adım atar atmaz kadın olman artı başörtülü olmamız, üzerine yapıyor ve aradan geçen yıllara rağmen bu ülkede hiçbir şeyin değişmediğine şahit oluyoruz’ diye anlatıyorlar.

19 Mayıs Ü.’nde eğitimini yarım bırakıp Azerbeycan’a giden bir öğrenci İngilizce öğretmenliğini bitirmiş. Onu en çok etkileyense; ilk gün koridorda, başörtülü olması sebebiyle bir öğretim üyesinden iltifat alması olmuş. İltifatlarında başörtüye saygının da orada kaldığını Türkiye de özel işyerlerinde bile problem yaşadıklarını söylüyor. Allah (cc) yardımcıları olsun.

## BİZ BURADA KALACAĞIZ

Biz burada kalacağız  
Yüreğinize çökmüş tuğlalar gibi  
Ve boğazınıza  
Bir cam kırıntısı, bir kaktüs gibi  
Ve gözleriniz  
Bir yangın gibi. ❖  
Biz burada kalacağız  
Duvar gibi yüreğinize çökmüş  
Bulaşık yıkayıp bu işsizlikte  
Bar zırlıtları eşliğinde  
Egemenlere içki sunup ❖  
Mutfaklarını temizliyoruz  
Zehirli dişlerinin arasından  
Bir lokma kapmak için çocuklarımıza.

Biz burada kalacağız  
Yüreğinize çökmüş duvar gibi  
Açız ❖  
Çıplağız ❖  
Karşı koyup  
Şarkılar okumaktayız  
Sokakları kızgın danslarımızla  
süpürüyoruz  
Asalet ve gururla dolduruyoruz  
hapishaneleri  
Çocuk doğuruyoruz inatla  
Bir devrimci kuşağı birbiri ardına  
Yirmi çaresiz adam olmamıza rağmen  
Ledda’da, Ramla’da ve celile’de.

Biz burada kalacağız  
Elinden geleni ardına  
koyma  
Biz koruyoruz  
Zeytinin ve incirin gölgesini  
Yoğuruyoruz fikirleri  
Hamurun mayası gibi  
Çelik gibi sinirlerimiz  
Ama cehennem ısıtıyor  
yüreğimizi.

Susarsak eğer, Taşları sıkacağız  
Acıkırsak, Çamurla doyacağız  
Ama asla terk etmeyeceğiz  
Kanımız masumdur  
Ama çekinmeyeceğiz dökmekten  
onu ❖  
Mazimiz önümüzde uzanıyor  
Yaşadığımız an içimizde  
Gelecek sırtımızda ❖  
Yirmi çaresiz adam olmamıza  
rağmen  
Ledda’da, Ramla’da ve Celile’de  
Kolay kopartamıyorlar hayatın  
köklerini  
Hala toprağın derinliklerinde izleri

Daha iyidir zalimler için  
Kötü emellerini düzeltmek  
Sayfalar çevrilmeden önce  
‘Haydi eyleme...’-kulak ver  
Kitab’ın söylediğine.

## RAMAZANA GÜLÜMSERKEN

*"Biliyorsunuz, dağlar her zaman taş binalardan daha güzeldir. Şehirde yaşamak yapay bir varoluştur. Orada bir çok insan, ayakları altındaki gerçek toprağı hiç hissedemiyor, saksıdakilerin dışında bitkilerin büyüyüşünü göremiyor ya da caddelerin ışıklarından, gecelerin yıldızlarla süslenen büyüleyici gökyüzünü görebilecek kadar uzaklaşmıyor. İnsanlar yüce Ruh'un yarattığı sahnelerden uzakta yaşadığında, onun kanunlarını da kolayca unutuyorlar."*

(1871 doğumlu Stoney kızılderiyesi 'Tatanga Mani'nin (Yürüyen Boğa) 87 yaşında iken Londra da yaptığı konuşmasından.)

Yaşadığımız hayatın aslında 'yaşamak istediğimiz' hayat olmadığından hepimiz şikayetçiyiz... Çevremizden başlayıp evlerimize giren nihayet ruhumuza el atan modern hayat tüm manevi değerlerimizi gündün güne söküp götürmekte...

İnsanın insanla olan ilişkisini, insanın doğayla olan birlikteliğini ve nihayet insanın Rabbiyle olan bağı göz baka baka koparmaktadır.

Artık kimse yaklaşan 'kutlu ramazan günleri' için komşusuyla bir olup gözlemeler yapmıyor zira herkesin evinde elektrikli saçları var.

Artık kimse 'saat kaç?' diye güneşe, 'bu gün ayın kaç?' diye aya bakmıyor. Kimse 'bu gün ramazan hilali görünecek mi?' diye heyecanla

beklemiyor. Zira son derece gelişmiş rasathaneler var.

Artık kimse Rabbi'nin önünde gece boyu secde edip göz yaşı dökmüyor zira herkesin çok işi ve televizyonu var.

Evet Tatanga Mani elli yıl önceki söylediklerin tüyler ürperticiydi. Sen haklı çıktın. Modern hayat 'HAYATIMIZA' girdikçe Allah'ın (c.c) kanunlarını unuttur hale geldik. Unutmayanlarsa ibadetlerinin huşudan uzak olmasından şikayetçi..

Bir ramazan arefesinde yüreğimi burkan bu sözler çok değil yirmi yıl önceki ramazanlarımızın bile ne kadar güzel olduğunu anımsattı bana.

Regaib kandilinin adı 'ilk namaz'dı o zamanlar. Bizim oralar da kandil geceleri helva değil gözleme dağıtıldı ki ertesi gün oruç tutulacaktır...

'Namaz' mi'rac ve 'son namaz' berat gecesini...

Artık şaban ayının on beşi olmuştur. Ne büyük bir müjdedir bu mü'minlere; ramazan gelmektedir ey ahali...

Ramazan davulcusu seçilmez günler önceden, bellidir zaten...

Oruç tutmak tutkudur evin en küçüklerinde. Kimse onlara 'hayır! Tutamazsın sen daha küçüksün' ya da 'okulun var, kafan çalışmaz sonra' demezdi. Onlar gün boyu yeseler de oruçlu kabul edilirdiler. Çünkü oruç tutmamak diye bir şey yoktu...

Benim küçüklüğümde ramazan eğlencesi diye bir şey yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz sahura kalkmak sonra da seher vakti okumayı bile bilmediğimiz Kur'an-ı Kerim'ler elimizde 'mukabeleye' koştuktu.

Şimdi biz çocuklarımıza ramazan coşkusu Kur'an sevgisini

aşlayamıyorsak onları nasıl bir gelecek bekliyor acaba?

Sorunun cevabı zor değil. Televizyon yada bilgisayar başında vakit geçiren, acıktığında dondurulmuş pizzasını mikrodalga fırında ısıtıp yiyen, susadığında buzdolabından suyunu içen, canı ibadet etmek istediğinde ise 'yeryüzü mescittir' deyip evinde namazını kılan bir gençlik. Bu da en iyisi...

Ne bir dosta, arkadaşına ihtiyacı var ne anne-babaya, ne birlikte paylaşılanları özleyecek bir cemaate...

Mü'minler olarak silkinip kendimize gelmeliyiz. Ramazanımızı coşkuyla karşılayıp bereketli geçirmeliyiz.

Bizim büyüklerimizden gördüğümüz coşkuyu çocuklarımız da biz de görmeli. Ramazanlar ramazan olmalı. Rabbimiz'in rahmetini celbetmeli aşkımız, sevincimiz...

Oruçlarımız Çeçen mücahitlerin karla açtığı oruç kadar makbul olmalı.. İftarımız bir yoksulun yemek bulduğu an kadar aceleci olmalı.

Ramazanlarımız bir tohumun filizlenip ürün vermesi kadar bereketli olmalı.

Bu hal üzere kadir gecesini ulaşmalı...

Peygamberimiz (sav):  
**'Ramazan da her gece ve gündüz Allahu Teala'nın (c.c) azadlıları vardır ve her gece ve gündüz her müslümanın kabul edilen bir duası vardır' buyuruyor.**

Oruçlunun duasının Allah (c.c) katındaki değerini ise bilmeyenimiz yoktur.

Diyorum ki dostlar, bu yıl Rabbimiz'den duamız 'Ramazana olan

ıştiyakımızın, aşkımızın, hasretimizin artması olsun...'

Rabbim duamızı kabul buyursun...

Kadir gecesinden bahsedecektim ki aklıma 'itikaf' geldi.

Yine biz küçükken itikafı bilmeyen çocuk yoktu. Şimdi kaç büyük biliyor merak ediyorum.

Herkesi bir telaş alırdı son on gün 'itikafa kim girecek' diye...

Yedi-sekiz yaşındaki bir çocuğun bile gündemidir itikaf.

O mahallenin şerefidir...

Ve benim bildiğim tek itikafa giren kişi 'Derviş Dayı'dır. Her zaman görmemize rağmen itikaf günlerinde çok esrareniz gelirdi bize...

Cami duvarının arkasından şadırvanda abdest alışını seyreder, camideki perdeyle çevrili birkaç metrekarelik yerde günlerce ne yaptığını çok merak ederdik. İftar ve sahur yemeğini götürmek içinse adeta yarışırık.

Hala itikafa giren ve mü'minlerin şerefini kurtaran 'derviş dayılar' var mı ben bile bilmiyorum.

Ve kadir gecesini...  
Gecelerin sultanı,  
Şüphesiz Kur'an o günde indi,  
Kim bilebilir o gece nedir?  
Rabbim bilir O gece bin aydan hayırlıdır.

O gece iner melekler  
Ve o gece iner Ruh'ul Kudüs...  
Rableri'nin emriyle hayırlı her şeyi alarak yeryüzüne doğru inerler.  
O gece baştan sona selamdır.  
O gece fecrin doğuşuna kadar bütün bereketiyle devam eder gider..

## MUTLULUK

Önce evlendiğimizde hayatın daha iyi olacağına inandırırız kendimizi. Evlendikten sonra, bir çocuğumuz doğduktan hatta ardından bir tane daha olduktan sonra hayatın daha iyi olacağına inandırırız kendimizi. Sonra çocuklar yeterince büyük olmadıkları için kızar onlar büyüyünce daha mutlu olacağımıza inanırız. Bundan sonra, ergenlik dönemlerinde çocuklarla uğraşmamız gerektiği için öfkeleniriz. Kendimize, çocuklarımız bu dönemden çıkınca daha mutlu olacağımıza, yeni bir araba alınca, güzel bir tatile çıkınca, emekli olunca, yaşantımızın dörtlüklük olacağını söyleriz. Gerçek ise şu andan daha iyi bir zaman olmadığıdır. Eğer şimdi değil ise ne zaman?... Hayatımız her zaman mücadelelerle dolu olacaktır. En iyisi bunu kabul edip her ne olursa olsun mutlu olmaya karar vermektedir. En sevdiğim sözlerden biri Alfred D. Souza'ya aittir. Der ki; 'Uzun zamandan beridir hayatın -gerçek hayatın- başlamak üzere olduğu izlemine kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, hala hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatımdı.' Bu görüş açısı mutluluğa giden bir yol olmadığını gösterdi. Mutluluk yoldur, öyleyse her anın kıymetini bilin... Unutmayın zaman hiç kimse için beklemez.

Öyleyse;

OKULU BİTİRENE KADAR,  
ON MİLYON KAZANANA  
KADAR  
Çocuklarımız olana kadar,  
Çocuklarımız evden ayrılana kadar,  
İşe başlayana kadar,  
Evlenene kadar,  
Cum gecesine kadar,  
Pazar sabahına kadar,  
Yeni bir araba, ya da ev alana kadar,  
Borçları ödeyene kadar,  
İlkbahara kadar,  
Yaza kadar,  
Sonbahara kadar,  
Kışa kadar,  
Maaş gününe kadar,  
Şarkınız söylenene kadar,  
Emekli olana kadar,  
Ölene kadar.....

MUTLU OLMAK İÇİN İÇİNDE  
BULUNDUĞUNUZ AN'DAN  
DAHA İYİ BİR ZAMAN  
OLDUĞUNA KARAR VERMEK  
İÇİN BEKLEMekten  
VAZGEÇİN.

MUTLULUK BİR VARIŞ DEĞİL,  
BİR YOLCULUKTUR.

'PEK ÇOKLARI MUTLULUĞU  
İNSANDAN DAHA YÜKSEKTE  
ARARLAR, BAZILARI DA DAHA  
ALÇAKTA. OYSA MUTLULUK  
İNSANIN BOYU HİZASINDADIR'

KONFİÇYUS

