

2003 ARALIK AYI FAALİYETLERİ

4-12-2003 tarihinde, dernek merkezinde özürllüer günü dolayısıyla, 'Aile ve Toplumda Özürllüelerin Yeri' konulu bir panel düzenlenmiştir.

11-12-2003 tarihinde dernek merkezinde 'İnsan Hakları' konulu bir toplantı yapılmıştır.

19,20,21Aralık 2003 günleri arasında Antalya'da düzenlenen 'Kadınlar Buluşuyor III' isimli toplantıda derneğimiz iki üyemizle temsil edilmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi.
Blok: 4 No:74

Demetevler/ANKARA

Tel / fax: 0312 336 31 79

Web: www.ilkder.org

E-mail:

ozdenzehrasonmez@hotmail.com

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

- İki adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah
- Dilekçe

Not: Derneğe üye olabilir ve yakınlarınızı da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.

BÜLTEN

İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği Aralık 2003 Sayı 10
Ayda Bir Yayınlanır. Para İle Satılmaz. Üyelere Mahsustur.

MERHABA

Her geride bıraktığımız yıllara damgasını vuran nice olaylar oldu.Ama her şeyde olduğu gibi bunları da kaleme almak aklımıza gelmiyor. Ben şahsen konuşmayı tercih edenlerdenim. Bu bir eksiklik benim için biliyorum .fakat toplum için dahada büyük bir eksiklik.

Doğrusunu söylemek gerekirse bizim dışımızda bir çok kadın örgütleri var ve bunlar hem kendi aralarında, hemde uluslararası boyutta bir çok şeyi aşmışlar. Dünya siyasetine, ülke siyasetine yön vermeye çalışıyorlar (veriyorlar). Birliklilikleri hemen hemen bu doğrultuda oluyor.Yani boşta toplanmıyorlar, kendilerince önemli olan toplumsal ve bireysel sorunlara acil çözüm için biraraya geliyorlar. "**Birlikten kuvvet doğar**" ilkesini çoktan anlamışlar ve bu doğrultuda çalışıyorlar. Bir ayette de yüce ALLAH(cc) "**Sizde en az onlar kadar çalışın**" demiyor mu?????

2003 yılının bence en önemli olayı (bizim açımızdan) sayıları hiç de azımsanmayacak kadar olan S.T.K.'ların bir araya gelerek üçüncü kadın buluşmasını gerçekleştirmiş olmalarıydı. Bu birliklilikler şimdilik inşaallah tanışma, kaynaşma olsun. Fazla beklentisi olanlar hayal kırıklığına uğramasın. Yola çıkmak o kadarda kolay değil, bir iki selam haydi yola devam olmaz.Yol arkadaşını seçeceksin, sonra elini taşın altına koyacaklar belli olacak, dökülenler dökülecek,gidenler gidecek, kalanlarla yola devam edilecek.

İnanan insanlar için bu yolun başı beşik sonu ise mezar.

Her yıl ve bu yıl da bizi (beni) en çok etkileyen, gündeme damgasını vuran ve nedense toplumsal bir tepki veremediğimiz TECAVÜZ olayları oldu. Kim olursa olsun, kime olursa olsun, inançlı, inançsız bir kadına yapılan tecavüz asla kabul edilemez .

Ya binlerce kadına yapılan tecavüz.....?

Ya binlerce genç kıza yapılan tecavüz...??

Ya çocuk yaştaki kızlara yapılan tecavüz....??? Ne ile ve nasıl açıklanabilir, hangi mazeret bu suçu, bu vahşeti masum gösterebilir?

Bir takım güçleri ellerinde tutan dünyanın asıl zalimleri bunu masum, mazlum ve çaresiz, savunmasız halk kitlelerine nasıl açıklayacaklar?.

Savaş; çıkar dengelerini değiştiriyor, petrol politikasına yön veriyor, milletlerin siyasetine önemli etkiler yapıyor, toplu katliamlara sebep oluyor, bir çok ülkenin ekonomisini çökertiyor. Hepsine tamam. KABUL..??? AMA BU SAVAŞ; KADINLARDAN, KIZLARDAN, KIZ ÇOCUKLARINDAN ne istiyor ? ⇨

Küçük kapılardan girmeye çalışanlar, eğilmeye mecbur olurlar.

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.....

☺ Derneğimizin fahri üyelerinden Gül Demirci'nin bir kız torunu dünyaya gelmiştir.

Annesine geçmiş olsun der, bebeğimize Allah (cc)'dan hayırlı ve uzun bir

ömür dileriz☺.

İlkder Yönetim Kurulu

2Bir türlü anlayamadım. Her duyduğum tecavüz ve intihar haberleri kalbimde hiç bir hekimin iyileştiremeyeceği yaralar açıyor.

Bu arada tüm Dünya da neredeyse her olayın altında müslümanların aranması ve terör = İSLAM zihniyetinin yayılması da müslümanlar için büyük bir problem teşkil ediyor. Bunlar yeni dünya düzeninin oluşturulması için yapılan hilelerden, tuzaklardan başka bir şey degil.

"Onlar gece gündüz tuzak kurarlar 'KURSUNLAR' Elbette ALLAH' nda bir tuzağı vardır." Yeter ki Allah'ın imanlı kulları da bilinçli adımatabilsinler. Bir vücudun azaları gibi, vücudun bir yerine diken batsa, bütün vücut ateş ve ağrıyı hissederek ağrıyan yerin acısını paylaştığı gibi, bütün zorlukları paylaşabilsinler.

Kısaca sadete gelebilirsek; Her türlü tecavüz + yokluk + yoksulluk + açlık + çaresizlik + intiharlar + Irak halkına ödetilen bedeller + sokak çocukları ya da sokağa terk edilen çocuklar + bütün bu saydıklarımız ve sayamadıklarımıza karşın üzerine ölü toprağı serpilmiş müslümanlar + H.Babacanla başlayıp, C. başkanının resepsiyonuna kadar uzanan başörtüsü problemi v.s v.s

X.=+= - = = = **ÜLKELER DOLUSU KORKU DOLU GÖZLERLE YADIM İSTERCESİNE HER AN ETRAFINA BAKAN KADINLAR ve ÇOCUKLAR.**

Dostlar 2004 yılında düşünen insanlar için yapılacak çooooook iş var.

Selam ve Dua ile

Özden Sönmez

Ankara Kızılcahamam toplantısı ile başlayan ve Çorum'da da devam eden 'kadın buluşması' toplantıları, bir araya gelme yönündeki irade ve azmimizi güçlendirmiş, 19-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da üçüncü kadın buluşması düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda 'III. Kadın Buluşması' aynı tarihlerde Antalya'da yapıldı. Biz dernek olarak iki kişi ile temsil edildik. İLKDER Başkanı Özden Zehra Sönmez oturum başkanlığı yaptı.

18 Aralık Perşembe günü öğleden sonra başlayan yolculuğumuz hava muhalefeti sebebiyle gece 12.30 sıralarında otele gelişimizle sona erdi. Yorucu bir yolculuğun dolayısıyla gecenin sabahında yapılan kahvaltının arkasından toplantının yapılacağı salona geçildi ve 10.00 sıralarında selamlama konuşmalarıyla toplantı başladı.

Açılış konuşmasını ev sahibi olan Akdeniz Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatma Arabalı yaptı. Toplantının verimli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını dileyen Arabalı, toplantıya davet edilen Diyanet İşleri Başkanı Pr.Dr.Ali Bardakoğlu ve Doç.Dr.Mehmet Görmez'in toplantıya katılma sebeplerini içeren ve toplantının sonuçlarının değerlendirileceği sözünün verildiği mesajlarını okudu.

D.İ.B. Pr.Dr.Ali Bardakoğlu mesajında 'toplantıya katılmadığı için üzgün olduğunu toplantı sonucunda ortaya çıkan öneri ve⇒

DOKTORUN DUYARLILIĞI KURTARDI

Böbrek hastası Ergun bebek, işsiz babası tarafından Uludağ Üniversitesi'ne götürülmek üzere Samsundaki hastaneden çıkarıldı. Bir süre sonra Bursa'da ki hastanede bulamayan Dr. Ozan Özkaya, savcılığa başvurup evde ölüme terk edilen bebeğin tedaviye alınmasını sağladı.

GENÇLERİN YENİ TUTKUSU NARGİLE

Başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara 'da nargile içmek özellikle üniversiteli gençler arasında özel bir tutku haline geldi.

BİR GÜNDE DÖRT BEBEK SOKAĞA ATILDI
Dört ayrı şehirde yeni doğan dört ayrı bebek sokağa terk edildi

KAMARASI 70 MİLYAR

Üç katlı dev transatlantiğin kamara fiyatı 50 bin dolar.

SİYAM İKİZLERİ BU BAYRAM ANNESİZ

Adana'da üç yıldan beri tedavi altında tutulan siyam ikizleri Ayşe ile Sema Ramazan bayramını anne ve babasından ayrı geçirecek. Kahramanmaraş'ta bulunan aile **PARASIZLIK yüzünden PARASIZLIK yüzünden PARASIZLIK yüzünden PARASIZLIK yüzünden PARASIZLIK yüzünden PARASIZLIK yüzünden çocukları ziyaret demiyorlar.....**

FELÇLİ ÖĞRETMEN ÇALIŞMAK İSTİYOR

Malulen emekli Saniye Eroğlu 1976 yılında Güneydoğu'da göreve başlayan 3 bayan öğretmenden biri. Doğum sırasında felç olan dolayısıyla malulen emekli edilen öğretmen maddi imkansızlıklar yüzünden yeniden göreve başlamak için yardım istedi.

DOST K9 KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ

40 köpek kapasiteli eğitim merkezi yaklaşık 4 dönüm çim alana sahip. Kuru mamanın kullanıldığı merkezde bir günlük konaklama 15

3eleştirilerin değerlendirileceğini' bildirmekteydi.

Rukiye Alperen (Keçiören Kur'an Kursu Öğretmeni), selamlama konuşmasından sonra 'Antalya Kadın Buluşması III' toplantısının da konusu olan 'Diyanet ve Kadın' konusunu kısaca değerlendirdi ve çalışan kadınların sorunlarına sadece diyanetle değil, diğer kadınlar içinde çözüm bulunması gerekiyor' dedi.

Nuriye Özsoy (Başkent Kadın Plt. Dönem Bşk.) İslami Araştırmalar Dergisinden alınan bilgiye göre Amerika yaşayan insanların %40'ı psikolağa, %60'ı ise rahiplere gidiyor. Türkiye'de bu oran daha fazladır. İnsanlar karşılaştıkları sorunları önce din adamlarına sormaktadırlar. Öyleyse Diyanetin fikri çok önemli olduğunu vurguladı.

Saat 11.00'de I. Oturuma başlandı. Vaize ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin kendi hizmet alanlarına dair sunumları ve müzakereleri yapıldı. Oturum başkanlığını Hazar Grubu'ndan Ayla Kerimoğlu yaptı. İlk sözü Küçükçekmece vaizesi Kadriye Erdemli aldı ve şunları söyledi:

'D.İ.B. tarafından tayin ve tespit edilen camii, fabrika, ıslahevi, hastane v.b. gibi halkın çoğunlukta olduğu yerlerde vaaz veren kişilere 'vaiz-vaize' denir. Vaizler İlahiyat mezunu ve ihtisas sahibi insanlar olarak sayılarının çok az (İstanbul'da 18-20 arası)' dedi. Vaizlerin problemlerini şöyle sıraladı:

'- Vaizlerin hitap ettiği topluluğu kültür, yaş, eğitim düzeyi v.b. şekillerde ayırmak mümkün olmamaktadır. Gençler vaizlerden daha detaylı bilgi isterken, yaşlı

olanlar daha kısa ve kestirme bilgiler bekliyorlar.

- Camilere gelen vaize daha önce çeşitli cemaatlerin gelip vaaz verdiği gruplara vaaz verirken sıkıntı çekiyorlar. Bu insanlar eğitimsiz ve kültürsüz oldukları için yanlış bilgilendirme yapıyorlar. Vaizler bunlarla uğraşmaktan gerekli bilgileri aktaramıyorlar.

- Diyanet çalışanları özellikle müftüler, kadınların çalışmasına ön yargılı bakıyorlar.

- Diyanette kadınların gelebilecekleri en yüksek makam vaizeliktir. Bu bir eksikliktir.

- D.İ.B.'nın düzenlediği panel, sempozyum v.b. toplantılarda erkekler konuşuyorlar kadınlara söz vermek gereğini bile hissetmiyorlar.

Kadriye Hanım;

Vaize; içinizden hayra çağıran , iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.(Al-i İmran 104) ayetinin muhatabı olduklarını bilmelerini ve toplumun eğitiminin kadının eğitiminden geçtiğini unutulmamalıdır.' diyerek sözlerini tamamladı.

Dr.Fatma Ömeroğlu (Büyükçekmece Vaizesi): Kadriye Erdemli'ye ilave olarak vaizelerin karşılaştıkları sorunları şöyle sıraladı:

- Vaizeler, camilerden başka Çocuk Esirgeme Kurumu, ıslah evleri, hastaneler gibi halkın çoğunlukta oldukları yerlere de gönderiliyorlar fakat bu yerlerin yöneticileri engel oluyorlar. ⇨

4- Vaizeler için program çok önemlidir. Programlar il, ilçe müftülükleri ve vaizeler tarafından hazırlanıyor. Bu programlar hazırlanırken yer, zaman ve konu planlamasında hatalar oluyor.

Bilgiyi en hızlı kullanabilen ülkeler en gelişmiş ülkelerdi. Biz vaizeler bunu başarabilmek için imkan istiyoruz.

- İmam, vaiz arkadaşlarımızın özel kıyafetleri var, bizim için de özel kıyafetler olamaz mı?

- Fırsat eşitliği istiyoruz.

- Başörtüsü problemi bizde de var (bir üst lisans için baş vurduğumuz yerler başörtüsü istemiyorlar.

Rukiye Gökduman (Keçiören Kur'an kursu Öğreticisi): Vaizeliği sadece bir meslek olarak görmediklerini, yaşantılarının bir parçası olduğunu anlatırken, Kur'an Kurslarının bir rehabilitasyon merkezi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Hizmet içi eğitimlerinin yeterli olmadığını ve bu eğitimlerin kendi talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Münire Durmaz (Keçiören Kur'an Kursu Öğreticisi): Kur'an Kurslarının faaliyetlerinin bilinmediğini, müfredat programlarının çok yüklü olduğunu bir yılın 155 günü öğrencinin bu müfredata devam ettiğini söyledi. Kur'an kursu öğreticilerinin çoğunun bayan olduğundan fakat bunun aleyhte görüldüğünden çünkü erkek öğrencilerin şu anda da imam hatibe gidemedikleri için dini alamadıklarından bahsetti.

II. Oturum: özel hizmet alanlarına ilişkin hizmetler ve problemlere dair sunumlar ve müzakereler.

Ayşe Pehlivan (Kur'an Kursu Öğreticisi): Kur'an kurslarının müfredatına bakıldığında gençlik ve spor konularının yetersiz olduğunu, çocuklara verilen müfredat programının yaşantıya geçirilemediğini ve çocuğun yaşayarak öğrenemediğini anlattı. Kur'an kurslarını velinin seçtiği ve çocuğun tercihine bırakılmadığını belirten Pehlivan, çocukların medyadan çok etkilendiklerini orada iyi birer rahip ve rahibe gördüklerini ilave etti.

Elif Altuntaş (DİB Çocuk Dergisi Çalışanı), DİB'nin yayınlamakta olduğu çocuk yayınlarının eksik yönlerini anlattı ve şunları söyledi: 'Çocuklar için çıkarılan kitapların başında hangi yaş grubuna ait oldukları yazılmıyor, pedegoglar tarafından incelenmiyor, telif parası çok az. Çocuk konusunda görsel ve işitsel yayın yok gibi.'

Nevin Meriç (İstanbul Müftülüğü Eğitim Uzmanı), fetvalarda kadın sorunlarını ele aldı. Kadına yönelik fetvaların hep erkekler üzerinden verildiğini belirten Meriç, fetvalar verilirken fizyolojik farklılıklar, toplumsal cinsiyet rolleri göz önüne alınmalıdır ve kadının kaleminden bir fıkıh kitabın ihtiyaç vardır dedi.

III. Oturum: Yurt dışı din hizmetlerine ve hizmet içi eğitim çalışmalarına dair sunumlar ve müzakereler. ⇨

13ARASAT

Akıl nasıl uğrarmış dumura
Geçmez dakikalar olmaz

sabah
Gece boyu yüreğin ağzında
Bakamazsın yüzüne.
Kaçırırsın gözlerini
hiçbir şeyden habersiz
gözlerinden...

Sabah uyandığında
Başucunda görecektir yeşil
gömleğini
Karanlıkta bir melek gelip
bırakıp gitmiştir.

Kimsenin görmediği bir rengi
anneler görür yüreğinde
Beyazdır o aslında
Dikişsiz, beyaz...
Rabbim!..
Rabbim, mezarlıklarda mıdır
en büyük hüznü?

Onlar sedyeyi araba yaparken
Nereden bulurlar bu tatlı
cesareti?
Nereden bulurlar, eller buruk
buruk sallanırken
En güzel gülüşlerini...

Gerçekten melektir onlar
Kalpleri isyandan koruyan.
Hüzün görmek istemezler
gözlerinde annelerinin
Öpücükleri biraz daha inceltir
zaten sızındaki kalpleri...

Koğuşların önüne çıkar her
hasta
El sallarlar O giderken.
'Gene geleceğim taam mı?'der
Umut bitmez tükenmez bir
şaleedir onlara

Bana ise arasat.

Ya Hayy..
Ya Şafi...
Ya Kafi..
Sana emanet edebilirim
ancak
Sana güvenebilirim ancak
Onun ellerinden Sen
tutarsın ancak
Sedyeyi araba,
Ameliyathaneyi otopark
Postayı sen şoför yaparsın...
Sen döndürürsün ancak
gidenleri
Kutlu bir dönüş nasip et
Kutlu bir vuslat..
Ebru Karabıyık



AMA ÇOCUĞUN SEVGİSİ

İşitiyorum ki; Güneş pek güzel... Çay kenarında suyun üzerine sarkan çiçeklerin manzarası pek latif imiş... Ve nazik öten kuşların, havai böceklerin uçuşu da görülecek şeylerden imiş...

İşitiyorum ki; Geceleri gökyüzünde gizli ışıklar görünürmüş... Dalgalar göz yaşları gibi hazin olan deniz içinde dahi beyaz yelkenli gemiler akıp gidermiş!..

İşitiyorum ki; Çiçeklerin renkleri letafetçe kokularından daha hoş imiş... Dereler, dağlar, çayırklar, sular, ormanlar ve özellikle fecr zamanları o kadar latif, o kadar şirin imişler ki, bu kadar azamet ve ihtişama karşı insan hayret ve şaşkınlıklar içinde kalırmış.

Lakin ben, ne o gürültüsünü işitmekte olduğum denizi, ne o rengin çiçekleri, ne gökyüzünü, ne güneşi, ne o güzel meyveleri, ne kuşları, ne de aydınlığı görmediğimden müteessir değilim.....

Hayır, Allah'ım... Hayır! Şu fani alemin güzelliklerinden hiçbirini arzu etmem.

İLLA....HEYHAT....ANACIĞIMI GÖREYDİM!....

Çocuk kendi göreviyle baş başa kalmalıdır. Onun görevini üslenip sorununu çözmeye kalkışan anne ya da baba yaşam boyu böyle bir sorumluluğun altına girmiş olurlar. Ödevini yapmadığı zaman çocuk kendi sorununu öğretmeni karşısında kendi başına çözmeye yollarını bulmalıdır.

5Nursel Turgut (Türk Diyanet Vakfı Sen. Temsilcisi): Kanun gereği hizmet içi eğitim yapılması zorunludur. Bu kursların yıllık olarak planlaması derslerin mutlaka kendi alanlarında uzman ve sunum kabiliyeti olan kişiler tarafından verilmesi gerekir. Bu seminerlerde din psikolojisi ve pedagoji, güzel konuşma ve diksiyon dersleri de almak istiyoruz. Yatılı seminerlerin daha verimli olduğunu, yerin taşra yerine büyük şehirlere alınması ve fiziki mekanların bayanların kullanımına daha uygun hale getirilmesinin gerektiğini sözlerine ilave etti.

Sacide Ata (Keçiören Kur'an Kursu Öğreticisi): Kur'an kurslarının güzelliklerinden ve öneminden bahsetti. Hizmet içi kurslarının sadece diyanetle değil İlahiyat Fakülteleri ile de irtibatlı olacak organize edilmesi gerektiğini belirtti.

Fatma Kotan (Ankara Müftülüğü Uzmanı): Bakanlığın yurtdışında gurbetçilerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelere temsilciler gönderdiklerini fakat bunların erkek görevliler olduğunu anlattı. Özellikle burada yaşayan bayanların, bayan temsilci istediklerini söyledi. Almanya'da bayanlara ve genç kızlara yönelik çalışmalarını anlattı.

20.12.2003 Cumartesi: bir üst yapıda örgütlenme çalışmaları

Zehra Yetik (Ensar Vakfı Gençlik Kolu):Çorum Kadın Buluşması sonuç bildirisini okudu.

Nuriye Özsoy (Başkent Kadın Plt. Dönem Bşk): Başörtüsü sorununun sadece Türkiye'de değil dünyada da tırmandırılmaya başladığını belirtti. Alman Dışişleri

Bakanlığı'nın davetlisi olarak gittikleri Almanya gezilerinden notlar aktardı.

Sebest Gündem:

Nadire Kara (Önder'in yurtdışına gönderdiği rehber öğretmen): yurtdışında okuyan kız öğrencilerimize ilişkin son bilgiler ve değerlendirilmelerde bulundu. Avusturya'da okuyan kızlarımızın yaşantılarını ve okullarını tanıtan bir slayt gösterisi sunuldu.

Asiye Dilipak: İslam ve Terör konusuna değinerek İslam'ın kökünde terörün olamayacağını ayetler ve İslam Tarihi ışığında bilgiler verdi.

Havva Sula (Hayat Vakfı): 'Çocuklar sokakta solmasın' sloganıyla yola çıkan Hayat Vakfı'nın sokakta çalışan çocuklara yönelik olarak yaptığı çalışmalarını kapsayan bir slayt gösterisi sundu.

21.Aralık.2003 Pazar

Antalya sonuç bildirgesinin hazırlıkları yapıldı. Bir diğer toplantının İstanbul'da yapılması (mayıs ayı içerisinde) ve konusunda (2004'ün Aile yılı olması sebebiyle) 'aile' olması kararlaştırıldı. Genel değerlendirme, dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.□

☺ *Derneğimizin fahri üyelerinden Şadan Güven'in bir torunu dünyaya gelmiştir.*

Annesine geçmiş olsun der, bebeğimize Allah (cc)'dan hayırlı ve uzun bir ömür dileriz☺.
İlkder Yönetim Kurulu

6AİLE ve TOPLUM

Batı tipi modernleşme hareketi hiç şüphesiz en çok aile bireylerini hedef almıştır. Oysa aile toplumu en küçük birimi olmasına karşın, tahrip edilmesi, teslim alınması en zor kalesidir de.

Doğu veya Batı tipi aile modelinin çok çeşitli örnekleri vardır. Tek bir model olmadığı gibi, başarılı olunup, olunmadığı sorusuna da net bir cevap vermek doğru olmaz.

Tarih içerisinde anaerkil ve ataerkil aile tipleri yerini anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileye bırakmıştır.

Sanayileşme ve teknoloji ilerleme ile birlikte Dünya hızla küçülmeye başladı. Üstüne üstlük toprakla insan arasına betonların girmesi köy ve şehir arasındaki mesafeleri de yok etti. Bu süreç o kadar hızlı oldu ki Doğu ve Batı ülkelerinin – milletlerinin - kültürlerinin birden evlerimizin salonlarında en güzel köşesine yerleştiklerini (kendi ellerimizle yerleştirdiğimizin) farkına bile varamadık.

Bu acı durumun farkına varan bir avuç insanı gayretlere de batının aile fertleri üzerindeki tahribatını yok etmeye gücü yetmedi. Artık neredeyse bütün gençlerin hayalleri pembe dizilerde empoze edilen **batı (k) aile tipi** üzerinde yoğunlaştı. Saç modelleri ve giyim (burada sayamadığımız bir çok değerler) yılın pop starlarına göre ayarlanıyor, sosyo-ekonomik durumları iyi olan ailelerin gençleri ise gece klüpleri ve gece hayatıyla tanışıyorlar.

Tedbirsiz yakalanan büyük bir medeniyetin torunları bir anda kendini kuşak çatışmasının tam ortasında bulur.

Artık dede ile torun, anne ile kız, kaynana ile gelin, baba ile oğul aynı mekanı paylaşmak istemez olur. Kuşaktan kuşağa gelen değerler, İslam ve Doğu kültürünü nesilden nesile taşıyan DİN, DİL, MEDENİYET bir anda gericiliğin simgesi oluverdi.

Böylece toplum ve aile bireyleri arasında iletişimsizlik başladı. O eski medeniyetlerin yerini modernizm almıştı bile.

Yeni dünya düzeninde geçmişle gelecek arasındaki köprüler görülmez eller tarafından yıkılmış, dünün geniş aileleri kentlerin beton yüzüyle çoktan tanışmış, ailenin tüm bireyleri evin giderlerine katkı amacı ile çalışmak zorunda kalmıştır. Her işin işportacılığı başlamış ve kimse farkına varmadan çocuklarda sokak kültürü ile yüzyüze gelmişti bile.

Batı kültürünün etkisiyle hızla değişen bir toplumda kısa vadede kaybedilen değerleri yerine koymak kolay olmasa gerek...

Eğitim ve çalışmak uğruna evlerinden (yurt içi ve dışında) çok uzaklarda ve farklı ahlaki değerleri olan gençlerin birbirlerinden etkilenmemeleri mümkün değil. Sabahtan akşama kadar geçim sıkıntısını aza indirmek için çalışan 7anne ve babasından uzakta olan çocuklar, okullardaki ilgisizlik, öğretmensizlik ve eğitimdeki eksikliklerinde etkisiyle kendini sokakta bulur. Çocuk; ailede ve okulda bulamadığı ilgiyi, sevgiyi, ⇨

11 Temmuz Yılın ilk üç ayında %7.4 büyüyen Türkiye, %9.9 büyüyen Çin'den sonra en yüksek büyümeye ulaşan 2. ülke oldu.

8 Temmuz Singapur'da birbirlerinden ayrılmak için zorlu bir ameliyat geçiren 29 yaşındaki İran'lı yapışık ikizler Lale ve Laden Bijani operasyon sonucu öldü.

16 Temmuz Cumhurbaşkanı Sezer, bir öğretmen'in '5 bin dolar bıçak parası istiyor' diye şikayet ettiği doktoru İlhan Paşaoğlu'na soruşturma açtırdı. Paşaoğlu, Hacettepe Hastanesi'nden uzaklaştırıldı.

8 Eylül Denizli valisi Recep Yazıcıoğlu Ankara Polatlı karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

15 Eylül İlköğretim okulu ve liselerde yeni öğretim başladı. İlköğretim okullarında ilk kez ücretsiz ders kitabı dağıtımı yapıldı.

25 Eylül Nijerya'da evlilik dışı çocuk yaptığı gerekçesiyle geçen yıl recm cezasına çarptırılan Emine Laval hakkındaki kararı yüksek Şeriat Mahkemesi bozdu.

6 Ekim Burgazada'da çıkan yangında adanın üçte biri, 600 hektar alan zarar gördü. 12 ev yandı. Bir kişi kalp krizi geçirerek can verdi.

11 Ekim 2003 Nobel Barış Ödülü'nü, 1979 'da İslam Devriminden önce ülkesinin ilk yargıçısı olan İranlı insan hakları hukukçusu Şirin Ebadi kazandı

20 Ekim Bosna Hersek'in eski Cumhurbaşkanı Aliye İzzetbegoviç, 78 yaşında hayatını kaybetti.

29 Ekim Cumhurbaşkanı Sezer, Çankaya köşkünde bir resepsiyon verdi. Eşleri türbanlı olduğu gerekçesiyle tek kişilik davetiye alan AKP milletvekilleri katılmadılar. Başbakan Erdoğan ile Bakanlar kurulu üyeleri ve parti yöneticileri bulundu.

6 Kasım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek ile encümen üyelerinin Yargıtay'da yargılandığı davada, Belko yöneticisi sanık Hatice Hasdemir, türbanlı olduğu için mahkeme salonundan çıkarıldı.

15 Kasım İstanbul'da, saat 9.30'da Şişli'de dört dakika sonra da Beyoğlu'nda bomba yüklü iki kamyon infilak etti.

20 Kasım İstanbul'da yine saldırı düzenlendi. Leventteki HSBC Bankası ve İngiliz Konsoloslugu 'na yapılan saldırıda 33 kişi öldü, 450 kişi yaralandı.

22 Kasım Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında, göçük altında kalan 10 işçi hayatını kaybetti.

13 Aralık Saddam Hüseyin, doğum yeri Tikrit'te bir çiftlik evinde ABD askerlerince düzenlenen operasyonla yakalandı. □

2003'DE DÜNYA VE TÜRKİYE 10

8 Ocak THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RJ 100 tipi uçağı, Diyarbakır'da piste 5 kilometre kala düştü. 75 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi mucize eseri kurtuldu.

23 Ocak Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

2 Şubat Uzayda deneyler yapmak için 16 gün önce havalanan Uzay Mekiğı Columbia inişe 16 dakika kala parçalandı. İlk İsraili astronot İlan Ramon Teksas eyaletinin Palastine (Filistin) adlı kasabası üzerindeyken öldü.

6 Şubat Greenpeace üyeleri İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin tepesinde iplerle sarkarak, 'Savaşa Hayır' pankartı astılar.

10 Şubat Irak'a karşı olası askeri müdahalede canlı siper olmak için kendilerini 'canlı kalkan' olarak adlandırılan yabancı grup ile bir grup Türk İstanbul'dan yola çıktı.

1 Mart TSK'nın yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi reddedilmiş oldu.

16 Mart Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait bir evin İsrail ordusu tarafından yıkılmasını engellemeye çalışan Amerikalı barış eylemcisi 23

yaşındaki **Rachel Corrie**, İsrail buldozerinin altında kalarak öldü.

20 Mart Saddam'a tanınan ultimatomen bitmesiyle beklenen saldırı, şafak vakti Bağdat'ın bombalanmasıyla başladı. İlk füzeler sabah saat 04.31'de Bağdat ve Basra'ya düştü. Operasyon Hint Okyanusu ve İngiltere'den kalkan B1, B2 ve F117'lerin saldırısıyla başladı.

7 Nisan 9 yaşındaki Iraklı Ali İsmail Abbas, savaşta hem ailesini, hem kollarını kaybetti.

9 Nisan Bağdat düştü.

23 Nisan Cumhurbaşkanı Sezer, komutanlar ve Deniz Baykal Meclis'in 23 Nisan resepsiyonunu boykot etti.

1 Mayıs Bingöl de 6.4 büyüklüğünde deprem oldu. 176 kişi öldü, 521 kişi yaralandı.

22 Mayıs Cezayirde 6.8 büyüklüğünde deprem oldu, 1100 kişi öldü. ⇨

7sıcaklığı sokakta arar. En tutucu aile tipi olan geleneksel aileler dahi bu hızlı toplumsal değişme karşısında nasıl bir metot uygulayacağını bilemez. Çevresine baktığında bu negatif atmosferin gasvetli havasını toplumun çoğunluğu ile birlikte soluduğunu anlar.

Yeni nesil sadece eğitimde değil, hayatın her alanında, özel yaşantısı ile genel resmi yaşantısındaki çelişkilerin ve uçurumların arasında sıkışıp kalmıştır.

Bir yanda ilk mesajı OKU diyen bir dinin mensubu, diğer yanda okulda,işte,orduda,hayatın her alanında var olabileme korkusu. Çelişkiler ve uçurumlar arasında med-cezirler. Gençliğin omuzları tek başına bu ağır yükü taşıyamaz. İster istemez birinden biri ağır basar ve peşin ücret (dünyevi)öncelikli olur.

Kısaca çözüm olarak diyebiliriz ki geçmişle gelecek arasındaki köprüler sevgi,saygı,hoşgörü ile birlikte yeniden kurulmalı. Ahlakî değerlerin, sevginin, sıcaklığın, güvenin barınağı olan ailenin yeniden güçlenmesine, korunmasına, güçlü bir model olarak topluma kazandırılmasına gücü nispetinde aklı başında her bireyin çaba harcaması gerekir.

Çünkü dün olduğu gibi bugünde,yarında' örnek aile=örnek toplum' çok şükür ki hala en geçerli formeldür. Hiçbir müessese ailenin yerini alamamıştır. Toplumların sürekliliğı için aile bir modeldir. Ailesiz bir toplum soyut ve hayaldir. Görülüyor ki ilerçilik ve modernleşme 'din ve ahlak'ın yerini alamamıştır. **'Ey peygamber!**

Şüphesiz sen en güzel ahlak üzerindesin' diyen bir Kitabın muhatapları ve **'Ben en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim'** diyen bir peygamberin ümmeti bu iki değere sınımsız sarılırsa,doğruyu bulur,kurtuluşa erer. Sadece batıya değil,dünyanın her yerine (ithal zihniyetinden kurtulur) İslami ve insani aile modeli,ahlakî değerleri ihraç edilebilir kanaatindeyim. □

STEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER.

(Resûlüm!) Eğer Rabbin dileyseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?

(Yunus99)

O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin.(Ğaşiye21)

Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah iştir ve bilir.(Bakara256)

Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir suçtur.(İsra31)

Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine (hakını alması için) yetki verdik. Ancak bu velf de kısasta ileri gitmesin. Zaten (kendisine bu yetki verilmeyle) o, alacağını almıştır.(İsra33)

Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (Bu takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdaki ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle

aranızda antlaşma bulunan bir toplumdaki ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lâzımdır.(Nisa92)

İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.(Maide32)

Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.(Hucurat11)

MÜLKİYET HAKKI

Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar? (Nahl 71)

Mallarınızı aranınızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir⇒

9kışmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere (idarecilere veya mahkeme hakimlerine) vermeyin.(Bakara 188)

Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtil (haksız ve haram yollar) ile aranınızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir. (Nisa 29)

Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. (Nisa 32)

TOPLUMSAL BARIŞ

İman edenlere söyle: Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu, yaptığına göre cezalandıracaktır. (Casiye 14)

Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanımızdır. (Bakara 208)

Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında yakında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. (Mümtehine 7)

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et, çünkü O işitendir, bilendir. (Enfal 61)

Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekâtı verin, denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınca, içlerinden

bir gurup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da "Rabbimiz! Savaşı bize niçin yazdın! Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (daha bir müddet savaşı farz kılmasan) olmaz mıydı?" dediler. Onlara de ki: "Dünya menfaati önemsizdir, Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez." (Nisa 77)

Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek "Sen mümin değilsin" demeyin. Çünkü Allah'ın nezdinde sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyle iken Allah size lütfetti; o halde iyi anlayıp dinleyin. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. (Nisa 94)

Eğer müminlerden iki gurup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananları sever. (Hucurat 9)□