

# BÜLTEN

İlke İlim Kültür Ve Dayanışma Derneği Ekim 2003 Sayı 8  
Ayda Bir Yayınlanır. Para İle Satılmaz. Üyelere Mahsustur.

## MERHABA

'Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, Allah'tan korkmanız için size de farz kılındı' (Bakara 183)

Ayetten de anlaşıldığı gibi oruç gelmiş geçmiş bütün semavi dinlerde de farzdı. Bu farziyet son din olan İslam'da da farz olarak devam etti.

Oruç; insanlık tarihi boyunca insanın Rabbine karşı açık bir bağlılık ifadesi olarak pratik hayata yansımalarıdır. Bir yıl boyunca azmaya meyilli olan nefsin terbiyesi için en etkili ilaçtır.

Ramazana ayı ise; ümmetin top yekun nefis terbiyesi ve Allah korkusunun kalplere yerleştiği ibadetin, itaatın, infakın, hayır ve hasenanın doruk noktasına ulaştığı istisna bir aydır. Bu ayda şeytanlar bağlanır, cehennem kapıları kapanır. Cennetin kapıları ardına kadar açılır.

Onun için istinasız tüm insanlar, daha dürüst, daha iyi, daha cömert, daha abid olurlar. Bu da ilk on günü bereket, ikinci on günün Rahmet, üçüncü on gününün ise mağfiret günleri olan Ramazana ayının hikmetindedir. Bu ay öyle bir ay ki, içinde bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesine ev sahipliği yapıyor. Allah korkusunun neredeyse her kalbe yerleştiği bu aya yeniden kavuşmak insanlık için bulunmaz bir zenginliktir.

Yüce yaratan bir yıl boyunca bilerek veya bilmeyerek isyan denizinde yüzen insan için bir fırsat daha veriyor.

Bir günlük, bir anlık değil tam bir aylık bir fırsat. Hem de gecesi ve gündüzü ile her türlü hayrın rahatlıkla yapılacağı bir fırsat doğuyor.

Her fert kendisi için bu günlerde ne kadar hayır yapabilirim, açık olan amel defterimi yüzünü güldürecek işlerle nasıl doldurabilirimin hesabını yapmalı. Hiç kimse yarına çıkacağını garanti edemeyeceğine göre, bu fırsatı iyi değerlendirmeli.

Bu benim ömrümün son Ramazana diye niyet edip kendisi için, ailesi için, ihtiyaç sahipleri için ve toplum için ne yapabilirim? Nasıl faydalı olabilirim? diye bir plan yapmalı. 'Cennetin kapılarını cömertler açacak' diyen bir peygamberin ümmeti mutlaka cennetin kapılarını açmak için çabalayacaktır.

Bu ayda yapılacak o kadar çok iş var ki; teravihler, hatimler, iftarlar, ziyaretler, infaklar, yardımlar, dualar...

En önemlisi de mü'minin mü'mine duası. Bu güzel günlerde birbirimize duayı unutmayalım. Bu eşsiz zaman dilimlerinden istifade edelim.

Ramazana-ı Şerif ayının tüm insanlık alemine hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan (cc) dilerim. Selam ve dua ile...  
Özden Zehra Sönmez

## 2003 EKİM AYI FAALİYETLERİ

2.10.2003 tarihinde, dernek merkezinde 'Bilginin insana getirdiği sorumluluklar' çerçevesinde 'Hikmet, İlim, İrfan, İhsan' konulu bir panel düzenlenmiştir.

Aynı gün Şair Ayten Demir yeni çıkan şiir kitabının tanıtımını yapmıştır.

9.10.2003 günü 'Berat Kandili' münasebetiyle dernek üyelerinin katıldığı bir sohbet düzenlenmiştir.

16.10.2003 günü dernek merkezimiz de 'Ramazan ve İnfak' konusu işlenmiştir.

14-15-16.10.2003 tarihlerinde Ankara Hilton Hotel de 'Kadınlar Geleceğe Bakıyor' konulu toplantıya katıldık.

17-18-19.10.2003 tarihlerinde Çorum'da 'Kadınlar Buluşuyor II' isimli toplantıya katıldık.

## İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi.  
Blok: 4 No:74

Demetevler/ANKARA

Tel / fax: 0312 336 31 79

Web: www.ilkder.org

E-mail:

ozdenzehrasonmez@hotmail.com

## DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI

- İki adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İkametgah
- Dilekçe

**Not: Derneğe üye olabilir ve yakınlarınızı da üye olmaya teşvik edebilirsiniz.**

*Bir insanın eseri  
sözünü gölgede  
bırakacak  
güzellikte ise, o  
mükemmel  
insandır.  
Eğer sözü eserini  
gölgede  
bırakacak  
derecede ise, o  
bir gevezedir*

*Sözle iyilik  
Güven yaratır  
Düşünceyle iyilik  
Derinlik yaratır  
Vermekle iyilik  
Sevgi yaratır*



Üst çatının oluşturulması için amaçlar, geçici yapılanma ve alt komisyonların belirlenmesi atılan adımlardandı.

19.10.2003 son gün çalışmalar devam etti.

II. Toplantının I.'den farkı çözüm önerilerinin yoğunluğuyla. Bu karar birinci toplantıda alınmıştı. Çözüm önerilerinin en önemlisi bir kadın fuarının (diğer ülkelerde çağrılabilir) Türkiye genelinde düzenlenmesi, STK'nın kendilerini tanıtmaları için bölümlerin oluşturulması, bölgesel sorunlar ve turistik tesislerin yerlerinin belirlenmesi, lobi faaliyetlerine ağırlık verilmesi gibi öneriler benimsendi.

Bir sonraki (Kadın Buluşması III) toplantının yeri, şehri ve tarihinin belirlenmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle toplantı sona erdi.

Kadın Buluşması III de buluşmak dileğiyle...☐

### AYIN KONUSU: Hikmet

Bütün özel bilgi alanlarını kuşatan doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi; ilahi gerçekleri, özellikle Kur'an'ın yüksek anlamını kavramaktan doğan bilgi; İslam dininin ilkelerine inanmak ve bunlara uygun yaşamakla gerçekleşen 'üstün hayat tarzı' gibi anlamlarda kullanılan **hikmet** kavramı Kur'an-ı Kerim'de, 'çok hayır' diye nitelenir. On bir ayette kitap ile birlikte kullanılarak hikmetin, ilahi kitaplar veya bu kitaplarda vahyedilen derin bilgiler anlamı taşıdığına işaret edilir. Bazı müfessirlere göre hikmet; bütün doğru bilgilerle güzel yaşayışı kapsayan bir kavram olarak tanımlanır. Hz. Peygamber'in de 'Hikmete sarıl.

Çünkü hayır hikmettedir' 'Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır' buyurduğu rivayet edilir.

Hikmet, insanı öteki canlılardan ayıran düşünme veya bilme gücünün meyvesidir. Akıl sahibi olmak, bilmek ve bildikleri üzerinde düşünüp sonuçlar elde etmek, uygulamak insana özgü bir ayrıcalıktır (Zümer 5). Akıllarını kullanmayanlar sağır ve dilsizdirler (Bakara171); böyleleri hayvanlardan daha şaşkıncıdır(Enfal22). Bu yüzden Hz. Peygamber(s.a.v.) 'Bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetten daha hayırlıdır' buyurmuştur. Bu ve benzeri ayet ve hadislerin de etkisiyle İslam ahlak kültüründe hikmet erdemi temel erdemler denilen dört erdemin daima en başında yer alır ve bunlar çoğunlukla hikmet, şecaat, iffet, adalet şeklinde sıralanır.

Düşünme ve onun ürünü olan bilgi yeryüzünde sadece insana özgü bir haslettir. Kur'an, Hz. Adem'in meleklerden daha üstün olma sebebini, ona verilen, fakat meleklerin bilmediği bilgilerle izah eder. Çünkü ilim Allah'ın sıfatıdır. Bu nedenle ilim ve hikmetten yoksun kalan insan, kendi şahsına karşı en büyük zararı vermiş sayılır. Ayrıca kendisine en değerli nimet olan akli bağışlayan Allah'a da nankörlük etmiş olur.

Hikmet, bilgi ve amel bütünlüğünü de kapsar. Zira özellikle ahlak gibi uygulamalı bir alana ilişkin bilgiler ancak hayata geçirilerek anlam ve değer kazanır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de bilgilerine uygun davranmayanlar ağır bir dille eleştirilmiş (Cuma 5), Hz. Peygamber de, 'Faydası olmayan ilimden Allah'a sığınırım' buyurmuştur.☐

### KADINLAR GELECEĞE BAKIYOR

14-15-16 Ekim 2003 tarihleri arasında, Ankara Hilton Hotel toplantı salonunda, British Council tarafından 'Kadınlar Geleceğe Bakıyor' konulu bir toplantı düzenlendi. Derneğimizin dört üyemizle temsil edildiği bu toplantıya Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin yanı sıra yabancı uzman konuklar da katılmışlardır.

Ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kadının Topluma Etkin Katılımı Projesinde yer alan sivil toplum kuruluşları yaptıkları çalışmalarının sonuçlarını değerlendirdiler. Ülkemizdeki ve dünyadaki kadın sorunları dile getirildi.

Yapılan açılış konuşmasında, AB uyum yasaları çerçevesinde kadın haklarıyla ilgili olarak birçok yasal düzenlemelerin yapıldığı ve yapılmaya da devam edeceği söylendi. Fakat yasal düzenlemelerin yapılmasının yeterli olmadığı eğitim yoluyla da uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi gerektiği, konunun sürekli gündemde tutulmasıyla bu yasal düzenlemelerin de o kadar başarılı olacağı bildirildi.

Yabancı uzman konuklar ise ev içi şiddet, namus cinayetleri ve kadın girişimciliği ile ilgili ülkelerinde yaptıkları çalışmalardan bahsettiler.

İngiltere'de ev içi şiddet konusunda yapılan çalışmada haftada iki kadının eşleri tarafından öldürüldüğü, kadınların birçok kez şiddete maruz kaldıktan sonra ancak polise başvurdukları belirtildi. Çıkarılan Aile Hukuku Yasasıyla, çok kolay olmamakla birlikte, şiddet uygulayan erkeğin evden uzaklaştırılması mümkün olabilmektedir.

Önceleri ev içi şiddetin marjinal bir nokta olarak görülmesine karşın, daha sonra birçok kuruluşun bir araya gelerek (bunun içinde devlet kuruluşu da var) şiddete uğrayan kadının haklarını korumaya yönelik çalışma yürütmektedirler.

Türkiye'de de aile içi şiddetin hafife alındığı, erkek egemen toplumda kadının hak ve özgürlüklere sahip olduğunun göz ardı edildiği ortaya kondu.

Ülkemizin birçok yerinde namus adına cinayetler işlendiği, namus kavramının tamamen kadın cinselliğiyle özdeşleştirildiği belirtildi. Konuyla ilgili olarak yaşanmış olaylardan örnekler verildi.

Namus cinayetleriyle ilgili olarak Pakistan toplumundaki durumdan bahseden konuşmacı, Pakistan toplumunun ataerkil bir yapıda olduğunu, kadınların hayatın her alanında erkeklerin koruması altında yaşadıklarını ve ataerkilliğin kültürün içine yerleştiğinden bahsetti.

Anayasalarında ayrımcılıkla ilgili bir madde olmamasına rağmen, devletin uygulamalarında bile ayrımcılığın görüldüğü bildirildi. Namus adına kadınları öldüren erkeklere ceza indirimini söz konusu olabilmektedir. Kadın erkeğin namus objesi olarak görülmektedir.

Aşiretlerde ise, zina olayında sadece kadın suçlu olarak görülmekte, şüphe üzerine bile cinayetler işlenebilmektedir.

Daha sonra kısa adı ÇATOM olan, Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin GAP Bölgesi'ndeki işlevinden bahsedildi. ÇATOM ile⇒

ilgili olarak ortaya konan görüşler de şu şekilde özetlenebilir:

ÇATOM bir bölgesel kalkınma projesidir. Kalkınma sürecine kadının da katılımı amaçlanmaktadır. Kalkınmaya sadece ekonomik bir kavram olarak bakmamak gerekir. Kalkınma aynı zamanda bireylerin beceri potansiyellerinin geliştirilmesini, bireylerin eğitim ve sağlık potansiyellerinin geliştirilmesini ve her bir bireyin asgari ölçüde refah araçlarından yararlanmasını hedefler.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye toplumunun genel yapısı göz önüne alındığında çok geri kalmış bir bölgedir. Kadının durumu daha da geridedir. Aynı zamanda bölgede bir geçiş süreci yaşanmaktadır ve bu süreçte kadın olumsuz yönde etkilenmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı ÇATOM bölge için şu fonksiyonları yerine getirmeyi amaçlar:

- ❖ Kadınların savunuculuğunu üstlenmiştir.
- ❖ Yerel topluluklarla kamu arasında bir bağ kurma işlevi görmektedir.
- ❖ Bölgedeki kadın sorunlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.
- ❖ İnsan kaynaklarının geliştirilmesi yönünde bir rol üstlenmiştir.

Kadın girişimciliği ile ilgili yapılan konuşmada ise, kadınların ekonomik gücü elde edemediği, kadın haklarının gelişmesinin söz konusu olamayacağı ve kadınlara kendi işlerini kurma konusunda daha fazla ön ayak olunması gerektiği fikri öne çıktı.

Türkiye’de kadın örgütlenmesi ile ilgili olarak da ortaya çıkarılan görüşleri şöyle sıralayabiliriz:

1980’lerde başlayan feminist hareket, Türkiye’de kadın hareketinin

gelişmesinde büyük bir etkidir. Son yirmi yılda sadece ülke içindeki hareketler değil, küresel etkiler de bu gelişmede rol oynamıştır. Birleşmiş Milletler Dünya Zirvelerinin etkisi de büyüktür. En geniş katılım 1995 Pekin Zirvesi’nde olmuştur. Bu konferanslar sonrasında Türkiye’de kadın hareketi daha bir netlik kazanmıştır.

1990’lardan sonra kadın örgütlenmelerinde sayısal bir artışın yanı sıra, üç büyük kentin dışında coğrafi konum itibari ile de bir yaygınlaşma söz konusu oldu. Bölgesel platformlar oluşturuldu. Fakat kadın örgütlerinin pek çoğunda hedef kadınların günlük ihtiyaçlarına yönelik oldu, bir strateji geliştirilemedi. Sistemi zorlamak yerine, sistemin yarattığı olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Türkiye’deki kadın örgütleri genellikle birbirlerini güçlendirmekten çok, rekabet içinde çalışmaktadır. Kendi içlerindeki farklılıklara tahammül edilmemekte ve demokratik bir tutum sergilenememektedir. Ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği içinde çalışılmamaktadır.

Kadın örgütlerinin fon kaynakları daha çok aidatlar, bağışlar, kermesler vb. faaliyetlerde oluşan gelirlerdir. Son zamanlarda, uluslararası kuruluşlardan proje karşılığında mali destekler de gündemde yerini almıştır. Fakat bunun da bazı sakıncaları vardır. Burada önemli olan bu kuruluşlarla ortaklık etmek mi, yoksa onlara bağımlı olmak mı, iyi tespit edilmelidir. Kendi amaçlarından saparak onların belirlediği hedefler doğrultusunda ⇒

Vakfi’nden (İstanbul’da üç günlük bir toplantıda İslam ve Demokrasi tartışılacak), Almanya Büyükelçiliği’nden Serap Hanım (Kasım ayında din adamlarının ve akademisyenlerin katılacağı ‘AB Sürecinde Türkiye’ konulu bir toplantı), TSE Araştırma grubundan Ruşen Çakır (İslam ve Demokrasi nedir?, Ku’an Kursları, Diyanet, Başörtüsünden zarar görenler vs. konularında araştırma yapan grup), Kanada’dan bir Parlamenter geldi (24 parlamenter de gelecek). Bu kişiler ve gruplar platformdan gerekli bilgileri almak, temas kuracakları kişi ve kurumları öğrenmek üzere ziyaretlerini yaptılar.

Genç STK Temsilcilerin gözü ile Kadın Çalışmaları konu başlığı altında Çorum Ensar Vakfi’nden gençler doğal olarak buldukları kurum içindeki çalışmalarından bahsettiler. Genç arkadaşların çok ve çalışmaların yoğunluğundan buna karşılık hanımlara ulaşamamaktan şikayet ettiler. Birinci gün akşam yemeği ve lobi çalışmalarısıyla sona erdi.

18.10.2003 III. Oturumun konusu bir üst yapılanma.

Hidayet Şefkatli Tuksal: Resmi platformlarda dışlanıyoruz. Yakın çevremizde bu konularda bize yardımcı değil. Görevler öne sürülüyor. Karşımızdaki kadın örgütlerinin aslında fazla güçleri yok fakat reklamlarını iyi yapıyorlar, devletin imkanlarını kullanıyorlar. Bir üst yapıya birbirimizin çalışmalarından haberdar olmak ve lobi çalışmalarını için ihtiyaç var. Çocuklarımız bilhassa kızlarımız için iyi bir model oluşturmalıyız diyerek sözlerini tamamladı.

Nurdan Gökgez (Av): Örgütlenme için en ideal yapının dernekleşme olduğunu (vakıf için maddi külfet gerekir) yeni bir dernek açmaktansa, mevcut derneğin şubesini açılmasının daha iyi ve kolay olacağından bahsetti.

Funda Ozan: Amaç iletişim kurmaksa birlikte üretimimizi artırmak gerekir. AB sürecinde STK ne yapmalı sorusuna; önce proje hazırlamalı, grup oluşturmaları sonrada sekreteryaya kurmalı. Eğer bir kurumda yada birimde kişi birleştirici ise, o kişi ayrılınca birim dağılır. Eğer amaç birleştirici ise, kişi ayrılınca da birim dağılmaz. Amaçlar net olmalı, süreç konmalıdır. Diğer kuruluşlarla sorun bazlı işbirliği yapılabilir.

Hasibe Turan daha çok işgal ve kadın, savaş ve kadın, işgalde ve savaşta mağdur edilen daha doğrusu tecavüz edilen kadın konularından bahsetti. Bunlarında bir üst çatı altında dile gelmesinin gerekliliğine dikkat çekerek bizim aydınlarımız (Türk Aydınları) diğer ülke haklarıyla ilgili çalışmalar yapıyor dedi.

Gülten Aktaş: Bursa’dan işten atılan öğretmenlerin yaptığı çalışmaları rakamsal olarak dile getirdi. Üst çatı gerekliliğini vurguladı.

Özden Zehra Sönmez: ‘Şaşarım o insana ki, bir şeyini kaybedince arar da, kendini kaybedince aramaz.’ Hz. Ali’nin sözünü hatırlatarak bizlerinde kendini bulma yolunda bir Hz. Hatice, bir Hz. Meryem, bir Hz. Fatıma, bir Hz. Asiye, bir Hz. Aişe olmamız gerektiğinden ve insan yetiştirmenin öneminden bahsetti. ⇒

## KADIN BULUŞMASI II

Rutin hale gelen kadın buluşmalarının ikincisi Çorum ilinde 18-17-19 Ekim 2003 tarihlerinde yapıldı. Biz dernek olarak 5 kişiyle temsil edildik. (Bir kişi şehir dışından) 17 Ekim Cuma günü Çorum Ensar Vakfı'ndan toplantının yapılacağı otele hareket edildi. Bir tarafı uçurum, bir tarafı dağ olan ve kırk dilim denilen virajlı yoldan heyecanlı bir yolculuktan sonra otele gelindi. (otele yerleşme ve öğle yemeğinden sonra) saat 14:30'da toplantı başladı.

Açılış konuşmasını Çorum Ensar Vakfı Başkanı Zekai İşler yaptı. 1968-1983 yılları arası siyasi olayların tahlilini yaparak, liberal siyasete dönüşün Özal'la olduğunu, bu dönemde zenginlik uğruna ruhumuzu kaybettiğimizi, 28 Şubat kararlarıyla insanların sindirildiğini ve kafaların evlere sokularak hizmet edilemeyeceğini söyledi.

Çorum Ensar Vakfı'nın kuruluşundan ve hizmet alanlarından, gençlerin verimliliğinden bahsetti. 'Miyon ve vizyon sahibi insan kadar değerli insan yoktur.' 'Kur'an Allah (cc) ile konuşmadır' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

AK Parti genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle (Amasya Milletvekili) toplantının yapıldığı otel Amasya il sınırları içinde olduğundan selamlama konuşması yaptı. 'STK'nın yaptığı hizmetler hem yoğun hem de bereketlidir. Almamız gereken çok mesafe, yapmamız gereken çok işimiz var. Bunları yapmazsak çocuklarımızı hezimete uğratmış oluruz' diyerek yapılması gerekenlere dikkat çekti.

Saat 15:00'de I. Oturum başladı. 25 STK Temsilcisi ve bireysel katılımlarla beraber yüze yakın kadın vardı. Her katılımcı geldiği şehri ve kurumunun adını söyleyerek kendini tanıttı.

II. Oturum:Daha önce yapılan Kadın Buluşması I Toplantısının değerlendirilmesiydi. Konuşmacılardan Necla Hattaboğlu (Diyarbakır); her bireyin ayrı bir kabiliyeti olduğunu bunların birleşmesiyle güzel şeylerin ortaya çıktığını, hiçbir toplantının boşa olmadığını STK ile birlikte daha verimli çalışacaklarından bahsetti.

Özden Zehra Sönmez: Kadın Buluşmasını çok az kişinin hayal ettiğini, kendisinin bu buluşmayı yıllar önce düşlediğini, bu birlikteliklerin aile bireyleriyle bir araya gelmesinden daha önemli ve verimli olduğunu bu şekilde çalışan platformların çoğalması gerektiğini, Kadın Buluşmasına partilerin ve erkeklerin damgasını vurmamasını, Kadın Buluşmasının kadın buluşması olarak kalması gerektiği vurgusunu yaptı.

Havva Sula Gürpınar: Dindar kadınlar başka gündemlere uydu, kendi gündemini oluşturmadı. Başörtüsü hariç diğer kadınlarla aynı problemi yaşadı. Halbuki Kur'an ve ahlaki değerlerin yeniden gündeme alınması gerekir. Kadınlar görünmez ve örgütsüz durumdadır. Bunlar ve küçük kuruluşlar büyük bir çatı altında toplanmalı diyerek sözlerini tamamladı.

Nuriye Özsoy: Kadın Buluşması I'den Kadın Buluşması II'ye kadar geçen süre içinde neler yaşandığını (biraz teknik olarak) anlattı. 11 Eylül'den sonra müslümanlara onur kırıcı davranışlar uygulandı. Amerika'dan 'İslam ve Demokrasi'⇒

çalışmak son derece sakıncalıdır. Bu nedenle kadın örgütleri daha çok kendi fon kaynaklarını oluşturmalı ve hedefleri doğrultusunda çalışmalıdırlar.

Başarılı bir çalışma yürütmek için, tekkelci yönetimden uzak durulmalı, karar alma sürecinde üyelerin istekleri dikkate alınmalı, aynı anda birden fazla işe kalkışılmamalı, kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir.

İkinci ve üçüncü günlerde ise yürütülen atölye çalışmalarında, kadına karşı şiddet, kadın girişimciliği, kadının siyasete katılımı, namus cinayetleri ve medeni hukuk ile ilgili konular ele alındı.

Sonuç olarak, bu çalışmalarda toplumu bilinçlendirme projelerine ağırlık verilmesi ve yürütülecek kampanya çalışmalarıyla da ortak hareket edilmesi gerektiği fikirleri benimsendi.□



Cömert insan, Allah'a(cc) yakın, insanlara yakın, ateşe uzaktır.

Mutlu olmak istiyorsan; temiz bir ruha, güzel gören bir göze, çocuk gibi bir kalbe sahip olmak gerek.



*Gençliğin kıymeti yaşlanınca, Sağlığın kıymeti hastalanınca anlaşılır.*

Hayırlı bir ameli ertelemek şerre sebep olur

NAMAZINI  
VAKTİNDE  
KILAN  
DİĞER  
İŞLERİNİ DE  
ZAMANINDA  
YAPAR



Eleştirmek sizin eleştirilmeye muhtaç olduğunuzu gösterir.

HAKSIZLIK  
KARŞISINDA  
EĞİLMİYİNİZ  
ÇÜNKÜ  
HAKKINIZLA  
BİRLİKTE  
ŞEREFİNİZDE  
KAYBEDERSİNİZ

**Başarının başı, başarısız olma korkusunu yenmektir.**

## Dünyanın Bütün Çocukları

Dünyanın bütün şairleri, ✨  
Dünyanın bütün evlerinin duvarlarına  
Hürriyet şiirleri yazmalı.

Ve Dünyanın bütün ressamaları  
Hep umut dolu bir maviye boyamalı  
Bütün resimlerini.

Ateşe verilen şehirleri görmemeli ✨  
Yakılıp yıkılan evleri görmemeli.  
çocuklar

Şefkati ve merhameti annelerinden  
öğrenmeliler ilk.  
Ve ölmemeli anneleri onlar büyüyene  
dek.

Bebeğini emziren bir anne, ✨  
Dünyanın bütün çocuklarına süt  
vermeli,  
Ve bütün yoksullar için pişirmeli  
çorbasını.

Taze ekmek kokusuna en az bizim  
kadar hasret çocuklar,  
Kahkahalarla ısırmalı taze ekmek  
dilimlerini.

Bir baba..... ✨  
Dünyanın bütün çocuklarına  
Sonu hep sevgiyle biten masallar  
anlatmalı,  
Ve başını okşamalı dünyanın bütün  
çocuklarının.

Dalga dalga kabarırken, ✨  
Aniden parmaklarınızın ucunda  
bitiveren deniz,  
Dünyanın bütün çocuklarının  
Güler yüzlü oyuncacı olmalı.....

Ve deniz kabuklarını kulaklarına  
dayayıp,  
Denizin fısıltısını dinleyerek uyumalı  
bütün çocuklar.

Bombalanan bütün dağların tepesinde ✨  
bir çocuk  
Kına taşlarıyla ellerini boyamalı  
yalnızca.

Dağ kekiklerinin, kına taşlarının ✨  
kokusu  
Barut kokusuna bulaşmamalı.

Bütün derelerin kenarlarında taş  
sektirmeli çocuklar  
Ve kurbağalarla dost olabilmeli.

Evleri başlarına yıkılan ✨  
Ve gökyüzünü unutan bütün çocuklar,  
Bulutlara ve aya salıncak  
kurabileceklerini düşünmeli.

Dünyanın bütün çocukları, ✨  
Al elmalarını toplayabilmeli,  
Dünyanın bütün elma ağaçlarının.

Ve kuşburnu ağacından batan ✨  
dikenlerle  
Canı acıyan bütün çocukların  
parmaklarını  
Dünyanın bütün anneleri öpmeli.

Işıkla, karanlığın düğümünü, ✨  
Bir çocuğun temiz, pak tebessümünü  
çözebilmeli ancak..

Ve bir çocuk,  
Çıkmaya asla cesaret edemediği ağacın  
dalından  
Korkusuzca yere atlamalı..

Sarı sarı civanperçemlerinin  
Ve yanıp sönen yıldızların  
En yumuşak yorgan olacağını  
bilebilmeli. ✨

Nakış nakış işlenmiş, üşüyen her bir kar  
tanesini  
Avuçlarında ısıtmalı bir çocuk,  
Minik elleriyle yaptığı kar toplarını  
En sevdiklerine hediye edebilmeli.

Evlerinin pencereleri bütün  
mevsimlerde açık olmalı  
Ve bütün çocuklar,  
Açık pencereden masum yüzlerine  
vuran bir rüzgarla uyumalı. ✨

Sisli gecelerin hüznünü ✨  
Bir çocuğun ay ışığını çağıran sesi  
dağıtmalı.

Yalnızca beyaza boyanmış evleri olmalı ✨  
çocukların  
Beyaz, mutluluğun remzi olmalı..

Zalimlerin muhteris ve köhnemiş ✨  
Bütün planlarını  
Bir çocuk sapanıyla vurup dağıtmalı

Her güzel şeye alışmalı bütün çocuklar.

Ve hepsi kendi damlarının üstünde ✨  
Neşeli bir şarkı söylemeli  
Adını bilmediği kardeşlerine

Nefes nefese koşan bir çocuk ✨  
Sonunda 'bu iş' in bittiğini müjdelemeli  
Ve bir avuç su ile yıkamalı  
Kalpleri kara kara atan adamların  
kalplerini bir çocuk ✨

Ab-ı hayat olmalı ✨  
Küçük avuçlarından sızan her bir  
damla  
Soytarıların arsız gösterilerini  
Bir çocuğun semaya kalkan elleri  
bozmalı  
Zalimlerin adı 'hükümdar'  
Çocukların sıfatı 'yetim' olmamalı  
yeryüzünde ✨

Kirli elleri ve salyalı ağızlarıyla ✨  
çocuklara saldıranların elleri  
Taş kesilmeli bir çocuğun gözünü  
kapatarak ettiği o temiz dualarla.

Ve bir çocuğun tertemiz kalbi ✨  
Ayna olup çevrilmeli, bütün  
zalimlerin yüzüne

Her bir kuşun gagasına ✨  
Yeşil zeytin dalları iliştmeli  
çocuklar  
Ve bütün kuşların kanatlarından,  
Dünyanın bütün çocukları tutarak  
Göklerde dans etmeli.

Ve biçare bakışları, ✨  
Annesinin ölü bedeninde asılı kalan  
bir çocuğun

Zulmü gören gözleri ✨  
Bir daha maviden başka renk  
görmesin diye  
Bütün eller DUAYA kalkmalı şimdi...